



Nieuwsbrief nr. 33, 17 oktober 2022

Afdrukbare versie, zonder links naar de website.

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER



Beste mede-Past Rotarians,

Opnieuw zijn er enkele onderwerpen die dit voorwoord de moeite van het lezen waard maken.

Allereerst is het wederom vermeldenswaardig dat de ledenreis, die dit keer naar Zuid-Noorwegen ging, door de Reiscommissie met veel succes is georganiseerd. Zij nam in september het initiatief om, vervoerd door de Koninklijke Beuk, met een groot aantal leden hiernaar toe af te reizen. Het verslag over reis en verblijf geeft nadrukkelijk aan hoe enthousiast de reizigers ook dit keer waren. U leest hierover in deze Nieuwsbrief. Mijn

complimenten aan onze Reiscommissie!

Op 10 november a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats, wederom in Nijkerk. Ik roep de clubs vanaf deze plaats graag op een vertegenwoordiging naar de A.V. af te vaardigen. Niet alleen om de agenda te behandelen en over de nodige onderwerpen te besluiten, maar eveneens om elkaar te treffen. Uiteindelijk is het altijd bijzonder gezellig om clubleden uit andere delen van het land te ontmoeten.

Tijdens de officiële vergadering zullen wij afscheid nemen van onze Secretaris, Emmy Witbraad. Emmy zat 6 jaar in het bestuur. Ze begon als Commissaris Clubvorming voor Noord-Nederland en werd daarna Secretaris. Ze combineerde die functie bovendien enige tijd met het penningmeesterschap. Wij zullen haar zeker gaan missen.

Wat ik graag vermeld is dat één van de bijzondere momenten in het leven van een Federatievoorzitter het bezoeken van één van de clubs is. Dit keer was ik uitgenodigd door de Club Rotterdam, aan de Maas gelegen, een unieke plek met een zeer levendig clubleven. Binnenkort hoop ik de Club Schagen te gaan bezoeken.

Tenslotte, ik hoop velen van u op 10 november te ontmoeten.

Met beste groet,

Rob van der Heijden, voorzitter

ALGEMENE VERGADERING 2022

De Algemene Vergadering 2022 van de Federatie zal plaatsvinden op donderdag 10 november in het vergadercentrum De Schakel in Nijkerk. De agenda en andere vergaderstukken werden naar de clubs gezonden en staan bovendien in het afgeschermd deel van de website.



DE CLUB OOSTERHOUT EN OMSTREKEN STOPT ERMEE

De Federatie ontving van de club Oosterhout e.o. een e-mail met de volgende tekst:

Geachte Mevr. Wennekes,

Namens Club van Past Rotarians Oosterhout en omstreken het volgende:

Bij onze bijeenkomst op 05-08-2022 hebben wij met algemene stemmen; bestuur en leden, besloten onze clubactiviteiten te beëindigen. Helaas is het aantal leden inmiddels gedaald tot 6, allen boven de leeftijd van 80 jaar. Wat het organiseren van bijeenkomsten niet eenvoudig meer maakt. Ook is het aantrekken van nieuwe leden niet meer mogelijk gebleken.

Inmiddels is de vereniging ook reeds uitgeschreven bij de K.v.K.

Hiermee zeggen wij dan ook ons lidmaatschap bij de federatie op.

Heeft U nog vragen, of moeten er meerdere acties worden ondernomen, dan horen wij dat graag.

Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst van deze mail.

Inmiddels,

Met vriendelijke groet

Cees van Dongen



ANDERE TAAKVERDELING IN HET BESTUUR

In het bestuur van de Federatie werd de verdeling van functies enigszins aangepast: Tjeert ten Wolde aanvaardde de verantwoordelijkheid voor PR en Communicatie en Jørgen Sørensen neemt nu de Clubvorming in heel Nederland voor zijn rekening. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe taakverdeling.

Federatiebestuur 2022-2023 (Geldig tot 10 november 2022)	
M.R. van der Heijden (Rob)	Voorzitter Club Kennemerland e-mail: voorzitter@pastrotarians.nl
H.C. Witbraad – Wiltink (Emmy)	Secretaris Club Zwolle e-mail: secretaris@pastrotarians.nl
G. Volkers (Gerrit)	Penningmeester Club Assen e-mail: penningmeester@pastrotarians.nl
T. ten Wolde (Tjeert)	Public Relations en Communicatie Club Vlietstreek e-mail: webmaster@pastrotarians.nl
J.Th. Sørensen (Jørgen)	Clubvorming Club Rotterdam e-mail: commissaris.cvzuidned@pastrotarians.nl

Ledenadministratie (LEAD) en secretariaat	
G.H. Wennekes-Dekker (Betty)	e-mail: administratie@pastrotarians.nl tel.: 0630849520 Adres: Stratenmakersveste 72, 6846 BK Arnhem

Financiële administratie	
D. Joosting Bunk (Dimitri)	e-mail: Dimitriindo@hotmail.com

Webmaster	
T. ten Wolde (Tjeert)	Club Vlietstreek e-mail: webmaster@pastrotarians.nl

EINDELIJK WEER EENS EEN FEDERATIEREIS DIE DOORGING!

NOORWEGEN september '22. Adriaan Douwes doet verslag

Flitsvakantie van 39 past Rotarians in het zuiden van Noorwegen. Koninklijke Beuk verzorgde de busreis met de voortreffelijke en vindingrijke chauffeur Peter van Oosten en met Rob Ratelband als de immer goedmoedige en sfeerbepalende tourleader namens de Federatie. Vindingrijk. Gewapend met enige Noorse talenkennis lukte het Peter om de douaneverplichtingen te minimaliseren en dat scheelde veel oponthoud bij de boot, zowel in Eemshaven als in Kristiansand.



In de bus bij onze boot.

Sfeerbepalend. Rob bleef stoïcijns bij tekenen van beginnende bejaardenpaniek, constateerde 'chaos' en sprak ons dan geruststellend toe. Later, bij het slotdiner in hotel Clarion zou hij, op de mondharmonica begeleid door Freddie Klompsma, de nieuwe Past Rotarians schlager: 'Het half getande PR-wiel' voorzingen.

Zondag 11 september verblijdt ons met stralend weer en we maken, zo van de boot, een rondrit door Kristiansand en omgeving. De Nederlandsprekende gidsmevrouw vertelt onderhoudend over de traditionele houten huizen, de rotsachtige landschappen en de boreale bossen van sparren en berken. En ook dat Noorwegen sinds de vondst van olie en gas het rijkste land is van West-Europa. De lonen zijn er dubbel zo hoog als in NL, de prijzen ook en dat hebben we gemerkt.



De bustocht eindigt bij een enorme houten villa, Gimie Gárd Manor waar 2 jonge gidsen ons opwachten. We beginnen in de kelder, het armzalige onderkomen van het vroegere personeel en schuifelen door keukens en kamers die met hun onaantrekkelijke interieur iemand doet opmerken: ouwe meuk.

Dan maar in de zon op de patio met fuchsia's en oeroude bomen Het is tenslotte een rustdag en we zijn moe.

Zondagsrust bij 'Gimi Gárd Manor'.

Rond 17 uur zet Peter ons af bij het hotel. Het inchecken verloopt vlot want is in feite al voor ons gedaan dus snel met de kaartsleutel naar de kamer. Nou ja, snel? Als de lift terugkomt staat het eerste liftgroepje er nog in want kan de juiste kamers niet vinden. Als dit tafereel zich herhaalt wordt de receptioniste om hulp gevraagd maar het arme kind weet van niks, is naar eigen zeggen beduusd door het grote aantal mensen dat zich bij haar zondagse balie meldt. De bejaardenpaniek slaat bijna toe maar dan daagt het besef dat de A en B optie te

maken heeft met de splitlevel-indeling van het hotel en komt het toch nog goed en het voortreffelijke diner apaiseert de past rotarians.

Maandag 12 september is het trollenweer: laaghangende bewolking, regen en 14 C maar Peter brengt ons comfortabel 160 km landinwaarts richting Rysstad.



Met trollenweer ziet Noorwegen er desolaat uit.

Na de lunch met rendiervlees bezoeken we een blokhut, woning van een Noorse familie en 200 jaar later even ons onderkomen tegen de druipende regen. Een gidsman vertelt bij de centrale kookpot over de ontberingen van ver voor de tegenwoordige rijkdom door olie en gas.



Schuilen onder de blokhut.

Dinsdag 13 september. Ons clubje rijdt naar Arendal, zo'n 60 km ten zuidoosten van Kristiansand, vandaag een zonnige route. De vele in de rotsen uitgehakte tunnels maken het mogelijk om de bestemming in een uur te bereiken. Daar voegt een Nederlands sprekende gidsvrouw zich bij ons om de citytour van commentaar te voorzien. Veel van haar onderhoudende commentaar ben ik vergeten maar deze niet: 'voordat we de stad ingaan houden we een sanitaire stop. Ik heb het museum gevraagd of we daar mogen plassen'. Wij vinden dit een unieke reden voor museumbezoek en plassen dan ook in het overigens lelijke, betonnen gebouw ook al valt er niets te plassen. Gewoon voor het idee. Sommige mannen plassen acultureel in de bosjes. Vikingen!

Om 12 uur worden we losgelaten bij de haven van Arendal, een gezellige plek met tig restaurants langs het water. We strijken neer op het enige terras dat al in de zon ligt maar worden al spoedig verwacht in een chocolade-atelier. Daar kun je zien hoe bonbons gemaakt worden. Dachten wij. Nee dus, ze worden er alleen verkocht. Noorwegen is nog niet zo vertrouwd met het fenomeen van buitenlanders die het land komen bekijken. Op borden bij bezienswaardigheden ontbreekt vaak een Engelse tekst. Dan maar naar de uitkijktoren



die hoog boven de stad een mooi uitzicht biedt en daarna snel terug naar ons inmiddels geliefde terras bij de haven. Daar komt een optocht langs van stakende onderwijzers die loonsverhoging met 2,3% eisen. Het gaat er gemoedelijk aan toe. Mag ook wel want zij verdienen al 2x het salaris van Nederlandse onderwijzers. Maar ja, de prijzen zijn ook het dubbele dus wie weet zijn het wel werkende armen die in -uiteraard- houten hutjes het huiswerk van de kids nakijken.

Arendal, op de uitkijktoren.



Past Rotarians op de kade voor 'ons' terras.

In de hoop om goedkoper uit te zijn dan in het hotel, koop ik in het restaurant een fles witte wijn en dat was dom want kost hier ook 30 Euro in plaats van bij Albert Heijn 5 of 6. Alcoholische dranken zijn ook voor de Noren duur. Dat moet wel, zegt de regering want anders zuipen jullie je lam. Ook Zweden volgt deze politieke protectie, zoals Nederland dat doet met tabak. Kan me wel voorstellen dat de Noren in hun dunbevolkte land bij trollenweer zich troosten met de fles. Vooral in het hoge Noorden waar het altijd trollenweer is. De suïcide-cijfers zijn er hoog en mensen worden met extra hoge salarissen naar deze contreien gelokt. Daar kan een dure fles wijn makkelijk vanaf. Of Wodka. Met het van Mieke Brungers geleende bankpasje -mijn visakaart weigert dienst, daar zit de regering ook al achter- reken ik de wijnaankoop af. En betaal haar cash terug met Euro's. Noorwegen is lid van de EEG maar niet van de EU en dus -nou ja- zijn Euro's niet welkom. Waarom niet? De Noren zien deze unie niet zitten, zijn nog niet zo lang geleden ontsnapt uit die van Zweden en Denemarken en dus ligt dat gevoelig.



De past rotarians aan het slotdiner.

De eerdergenoemde Rotary schlager 'Het half getande PR-wiel' wordt onder leiding van Rob en Freddie enthousiast meegezongen. Drie tekstregels: *Ach we zijn nu rond de tachtig/Rotary verleden tijd/maar we zijn nog steeds eendrachtig.*

Woensdag 14 september begint de terugreis met ms Romantica van Holland Norway Lines. Peter bezoekt het douanekantoor en kreeg voor elkaar dat de club zonder douanecontrole in de bus aan boord kon. Fixer!

De overtocht duurde van 15.30 uur tot de volgende dag 10 uur want het Skagerak is breder dan je zou denken op grond van de schoolatlas. In Eemshaven weer in de bus, enkele mensen uitgewuifd evenals later in Zwolle en tenslotte in Noordwijk. Dit was een korte maar door de vele indrukken intensieve vakantie. Aanbevolen dus.

Hoofddorp september '22

Om 19.30 uur zijn we terug in het hotel en zitten we aan het 3 gangendiner dat evenals op de vorige avonden voortreffelijk is. Je krijgt er 2 x een wijntje bij. Er zijn natuurlijk ook mensen die geen wijn drinken maar hun drankjes komen niet ten goede van de wijnslurpers.

Er wordt geld ingezameld dat in enveloppen door Rob wordt uitgereikt aan het personeel en aan Peter onze chauffeur en fixer bij grensovergangen. Voor Rob is er geen speech want die houdt hij zelf.