



De Limburgse Tweeling

Wanneer u op de vroege ochtend van de 26ste januari 1995 over de Servaasbrug in Maastricht zou hebben gelopen, zou u daar naast de brugleuning uw federatievoorzitter hebben ontdekt. Hij stond in hoogste verbazing naar de woedende en kolkende Maas te kijken, zich afvragend waar al dat water wel vandaan kwam en waar het met zoveel geweld naar toe moest. Je zou zeggen iemand die woont in de meest waterrijke provincie van ons land moet toch niet verbaasd zijn over wat water. Dat is ook zo, maar hij kent alleen stilstaand water en dat is door de mens bedwingbaar.

Hoe dan ook, voor Limburg is het erg, heel erg, en daar mag je, voordat je een tweeling ter wereld gaat helpen, wel even aan denken.

De tweeling -met de namen Maastricht en Heerlen- werd al lang verwacht. Maar nu in januari waren toch de weeën begonnen en moest de federatievoorzitter als vroedman zich naar het uiterste zuiden spoeden.

Het borelingske Maastricht zou het eerst ter wereld komen, al was het andere hummeltje -naar zeggen-eerder verwekt. Later op de dag zou dit heikele punt nog vaak onderwerp van gesprek zijn.

Op 26 januari 1995 om elf uur werden alle voorbereidingen getroffen in hotel Beaumont. De

ene na de andere grijs gekuifde heer kwam binnen, verdween in de catacomben, kwam even later terug en verdween weer. Doch, weldra verschenen liefvallige meisjes met grote bladen vol glazen met drank en beschuit met muisjes (blauwe muisjes, omdat het hier een mannenaangelegenheid betrof). Om 13.00 uur zette men zich aan de dis, zware kost, zuurkool met patrijs. Er waren geen dames uitgenodigd. Zij mogen pas na een jaar komen, omdat men zeker wil weten dat het kind levensvatbaar is. Maar waarom zo terughoudend? Immers in een jaar tijd is het ledental van 12 naar 24 gestegen!

Er waren tijdens de maaltijd vele sprekers. Voorzitter Montagne opende de rij met een welkomstwoord en de voordracht "*voorgeschiedenis*" van de club. Het had allemaal wat lang geduurd, maar dankzij het doortastende werk van Paul Bronzwaer was de zaak voor elkaar gekomen. De gouverneur van R.I.-district 1550 (in Maastricht zegt men nog steeds 155) bood een cadeau aan (gastenboek goud op snee) en dat was een unicum, want de gouverneurs staan erom bekend dat zij geen cadeautjes geven, alleen wijze raad. De federatievoorzitter ging over tot de charter-uitreiking. Hij heeft een luide stem, maar moest zich inspannen om boven alle opmerkingen uit te komen. Recht evenredig aan het water in de Maas steeg de stemming in de zaal. Het werd

een geweldig feest, de wijn vloede rijkelijk. De uitgereikte oorkonde kreeg dadelijk de naam "luier" en Montagne was dankbaar dat de federatie te beroerd was geweest er een lijst om te doen, want nu kon de club Maastricht dit zelf regelen. Dankbaar dus voor iets dat hij niet kreeg. Dat kan alleen maar in Maastricht, in de rest van het land is men alleen maar dankbaar als men geen aanslagbiljet voor de belastingen krijgt.

Een lange rij van sprekers bood zich aan, de voorzitters van de Rotaryclubs in Maastricht en dat zijn er nogal wat. Ieder had een cadeau en Montagne moest velen danken en was opgelucht dat het feest ten einde liep.

Om 15.00 uur werd het Bourgondische feest gesloten en zetten velen zich in beweging richting Voerendaal, waar in het clubhuis van de golfbaan aldaar het andere kind ter wereld zou komen. Een prachtig clubhuis: groot, met vele zalen, rijkelijk met marmer afgezet en voorzien van prachtige betimmeringen. Er is duidelijk verschil in geaardheid tussen de mensen in Heerlen en in Maastricht. Heerlen heeft meer een 'Hollandse' inslag. Van ouds is er veel import geweest in verband met de mijnen, die inmiddels zijn gesloten. De bevolking is meer een mengsel van Rome en Calvijn, welke laatste heer Maastricht voorbij is gegaan. Geleidelijk kwamen de dames en heren die voor het feest waren genodigd binnen (leden van de club en gasten). Zo was er ook weer de gouverneur van district 1550. Weer kwamen aantrekkelijke meisjes in de zaal met grote bladen vol glazen drank en hapjes. Voor de feestgangers die Maastricht hadden bezocht waren er gelukkig veel alcoholvrije dranken voorradig.

In Heerlen ging men niet direct eten en drinken maar eerst een receptie houden. Hier waren ook de meeste sprekers. Allereerst voorzitter Heijboer, die ieder welkom heet en dan een gloedvol betoog houdt, geestig en goed onderbouwd.

Na hem moest de federatievoorzitter op het spreekgestoelte met de oorkonde. Deze federatievoorzitter had zijn praatje wat anders ingedeeld dan in Maastricht en het geheel wat gekuist, wetende dat hier dames aanwezig zouden zijn. Ook hier werd langdurig stilgestaan bij de omdoping van de oorkonde tot "luier", waar Heijboer touwtjes aan wilde hebben om het stuk aan de waslijn te kunnen hangen.

Er volgden vele geschenken van de Rotaryclubs in en rond Heerlen (het loopt daar stedenbouwkundig allemaal in elkaar over).

Naast Gasten- en Fotoboeken werd ook een koperen bel gegeven om de orde te kunnen handhaven. Prettig was het de presidente van Inner Wheel het woord te horen voeren. Zij bood namens de dames het reeds gemelde gastenboek aan.

Om ongeveer half zeven werden de gasten aan tafel genodigd voor het nuttigen van een vijfgangen diner, hetwelk de Maastrichtgangers zich op de zuurkool met patrijs goed lieten smaken. Alles met "Grand Crus" overgoten. Aan het diner bood de gouverneur een hamer aan, ja let wel een echte, eentje om grote spijkers mee in hout te jennen. Het was als symbool bedoeld, er komt van hem nog een echte voorzittershamer. De gouverneur had de bedoeling een gastenboek te geven, maar omdat er al twee gegeven waren, veranderde hij ad hoc het cadeau, maar had natuurlijk geen gelegenheid dat snel te regelen. De kok kon hem echter aan een hamer helpen.

Het was een zware dag voor allen, vooral zij die van 's morgens 11 tot 's avonds 11 met eten, drinken, speeches, handjes geven en lief zijn voor elkaar bezig waren.

Toen uw federatievoorzitter vrijdag weer in Sneek terug was, bleek dat hij 2 kilo zwaarder was geworden, hetgeen hem niet verwonderde, in tegenstelling tot het feit dat Limburgers ogenschijnlijk zo laconiek bleven onder al het watergeweld.

Wijzigingen

Almelo

Nieuw adres:
GORTER, B.J.:
Hooiland 93, tel. 0546 - 57 23 76
7641 HZ Wierden
SCHUKKING, L.M.
Tel. moet zijn: 0546 - 81 45 97

Epe

SAVRIJ DROSTE, M.W.
verhuisd naar:
Eperveste 50, 8161 AC Epe.

Hoogeveen

verwisseld:
ROORDA, J.A. is lid gebleven en
ROOS, Y.H. is geen lid meer

Plaats van samenkomst gewijzigd:
2e en 4e donderdag van de maand van 12.00 tot
14.00 uur in Gasterije "In de Groene Lantaarn",
Hoogeveenseweg 17, Ten Arlo, Zuidwolde,
tel. 05287 - 2938

vervolg Hoogeveen

Penningmeester van de club is (tijdelijk):
VOGEL, N.J. DE,
Brinkstraat 39,
tel. 05280 - 7 55 22;
7902 AC Hoogeveen.

Vecht en Reestdal

TURKSTRA, J., toevoegen: Dr.
Stationsweg 24c,
tel. 05291 - 5 39 10;
7731 AX Ommen.

Waterweg

Het rek.nr. van de bank moet zijn:
40.04.65.957 t.n.v. R.H. Hoogewerff,
i.z. Waterweg.
De postcode van de penningmeester moet zijn:
3062 HE

Zutphen

GERBRANDY, S., ex Schiedam, Naarden-Bussum
en Dordrecht