

VAN HET NIEUWE BESTUUR

Besturen - is dat nog steeds vooruitzien?

Dit Kwartaalbericht verschijnt op de grens van twee clubjaren. Het zou jammer zijn als niemand daar iets van zou merken en daarom heeft het inkomende bestuur permissie gevraagd aan het uitgaande bestuur om een enkel woord te mogen schrijven. Dat geeft gelegenheid de kennismaking van de Jaardag in Emmen uit te breiden tot de leden van alle clubs. Het geeft ook een mogelijkheid om nu alvast iets te laten blijken van gedachten die bij het nieuwe bestuur leven over de manier waarop het zich in het nieuwe clubjaar zal gedragen.

Het besturen van onze Federatie houdt niet meer in dan coördineren, zo heeft iemand ooit laten weten. Het moet zich niet bemoeien met het reilen en zeilen van de clubs, het moet geen initiatieven nemen tot het inslaan van nieuwe wegen. Kortom, het moet de Federatie bij elkaar houden, de financiën netjes beheren, de voorzitters eens per jaar bij elkaar roepen met een agenda in de hand, het moet zorgen voor een opvolgend bestuur en een club die de volgende Jaar/Federatiedag organiseert, het moet vier keer per jaar een Kwartaalbericht uitgeven, nieuwe clubs helpen tot leven te komen, het ledenboekje bijwerken en zorgen voor goede betrekkingen met Rotary, in elk geval nationaal, en een klein beetje internationaal door -overigens zeer summier- contacten met de Britse zusterorganisatie te onderhouden, en door belangstellend te volgen wat er in Duitsland en België gebeurt.

Als je dat optelt, kom je al een stuk verder dan coördineren, maar in de praktijk zijn al die zaken natuurlijk niet meer dan het in gang houden van een niet-knellend verband via zeer incidentele activiteiten. Niet zoals dat bij Rotary gaat, waar brede stromen papier getuigen van de regels en voorschriften die voortvloeien uit het lidmaatschap. Vervelend vaak, en soms oorzaak van gemor en steeds herhaalde discussies bij het vaststellen van de clubbegrotingen. Maar Rotary kent dan ook vier gedragsregels die verplichtingen geven en dus nogal wat organisatie vergen. Van die vier vereist die van het maatschappelijke dienstbetoon, dat ze wat sjieker 'community service' noemen, de meeste aandacht en het meeste geld. Met name de Rotary Foundation is een fenomeen dat gesmeerd loopt en naar onze opvatting een parel is in de kroon van Rotary. Het is een gezamenlijke prestatie, die van invloed is op de ontwikkeling van jonge mensen tot wereldburgers, en die daardoor van betekenis is voor het welzijn van mensen in een zeer breed verband. Naast die wereldwijde onderneming is er nog de warmte die elke club kan uitstralen naar de samenleving door een keur aan goede werken in plaatselijk of regionaal verband.

Waarom vestigen wij daar nu zo de aandacht op? Wij zijn toch geen Rotary? Onze tijd en de inspanningen die wij hebben bijgedragen aan al dat moois zijn voorbij. Wij zijn nu

oudere vrienden en we willen geen verbintenissen en inspanningen meer die ons in een groter verband verplichtingen opleggen. Wij voelen geen noodzaak en zelfs geen mogelijkheid meer om ons zelf door en met ons vak of beroep, onze functie daarin, morele regels op te leggen en te pogen die ook toe te passen, opdat er een betere samenleving ontstaat. Daarom hebben wij immers Past Rotary opgericht?

Toch staat er als doel van de Past Rotary clubs in ons jaarlijkse ledenboekje een soort geloofsbelijdenis die er niet toevallig in zal zijn terechtgekomen. Die luidt: "*Het doel van deze clubs is de Rotary-beginselen en de Rotary-geest in clubverband levend te houden*". Hoe je dat doel moet bereiken, staat er niet bij, maar het lijkt niet onlogisch om te veronderstellen dat je er wel wat voor moet doen. De beginselen van Rotary houden meer in dan fellowship of vriendschap. Ze behelzen ook tenminste de bereidheid na te denken over mogelijkheden om althans gezamenlijk iets nuttigs te doen. Verder dan deze constatering kunnen we niet gaan, want hoe elke club zijn eigen taak in de eigen omgeving wil opvatten, wordt door de leden bepaald. De Federatie als bindend element zal zelfs geen zuchtje invloed willen uitoefenen op het vrije leven van elke club apart. Maar heel misschien zou het bestuur van de Federatie wel mogen proberen een klein stapje te zetten in de richting van een gezamenlijk streven naar het levend houden van die Rotary-beginselen in de vorm van iets zichtbaars.

Let vooral op met hoeveel omzichtigheid dit bestuur deze netelige kwestie benadert. De vraag is nog niet eens aan de orde wat wij dan zouden willen nastreven; nee, het gaat alleen nog maar om de vraag of we iets willen nastreven. Pas als zou blijken dat elke club bereid zou zijn om allereerst die vraag eens in eigen kring aan de orde te stellen en er serieus over te denken, en pas als zou blijken dat er een consensus is die de weg opent, kunnen we de volgende stap zetten. Het nieuwe bestuur heeft daar wel een gedachte over, maar het wil graag eerst weten of het zinvol is die te ventileren. Niets hoeft, alles mag, zo heeft het uitgaande bestuur in het nu afgelopen clubjaar onze gedachtenwereld omschreven. Het nieuwe bestuur zou graag meer nadruk willen leggen op het tweede deel van dat motto dan op het eerste. Als alles mag, dan mag een Federatiebestuur zeker proberen initiatieven te nemen, die kunnen leiden tot enige federatieve inspanning. Dit kan een ondersteuning vormen van bestaande activiteiten, of daar iets nieuws aan toevoegen om te voorkomen dat wij als vergrijsden een al te groot probleem gaan vormen voor onze medemensen.

Verder gaan we vandaag niet. Maar het is goed bij dit alles te bedenken dat wij geen beginnende organisatie meer zijn die nog een eigen weg moet zoeken en daarbij de neiging heeft afstand te nemen van alles wat opgelegd werd. Wij zijn nu uitgegroeid tot een superclub van tegen de duizend leden. Groei werkt vaak progressief en daarom is het niet denkbeeldig dat de komende jaren een versnelde groei te zien zullen geven. Dit bestuur juicht dat toe, mits wij ook iets te bieden hebben wat ons aantrekkelijk maakt voor mensen die in het leven gepokt en gemazeld zijn, en die bereid zijn in federatief verband anderen daar nog wat van te laten profiteren. Dat hoeft niet in clubverband, maar het mag wel als Federatie. Dat geeft senioren voldoening en het dwingt respect af bij anderen.

In dit Europese Jaar voor de Ouderen en Solidariteit tussen Generaties zou het een blijde boodschap zijn als wij tezamen blijk geven van onze verbondenheid en de goede wil daar iets mee te doen. In Evanston zouden ze daar een mooi motto voor verzinnen: "*The Future lies in the Past*". Onze Past. Maar wij zijn niet zo gek op motto's. Ze suggereren meestal meer dan de bedoeling is.

Wel zijn wij gek op reacties. Want het zou zonde zijn als wij al bij het begin van dit nieuwe clubjaar zouden blijven steken. Hoe meer we schriftelijk horen, des te beter. Dat zou stof opleveren voor een pittige discussie op de voorjaarsvergadering dit najaar en het zou fraaie kopij leveren voor het volgende Kwartaalbericht, dat in september zal verschijnen. Het zal ook zeker gespreksstof zijn bij de bezoeken die een klein team van bezoekers uit Emmen na afspraak zullen brengen aan de clubs. 'Ter versteviging van de banden' zoals dat zo mooi heet, maar in elk geval om meningen uit te wisselen over onze toekomst.

Daarom een opmerking tot slot: Het zou kunnen zijn dat er clubs zijn die geen behoefte hebben aan een bezoek van een Federatieman. In dat geval zou het jammer zijn van moeite en kosten om daar te komen praten. We zouden het op prijs stellen als dat dan voor 15 augustus wordt gemeld aan de secretaris. Maar we hopen vanzelfsprekend dat zulke meldingen zullen uitblijven.

Reacties op het een of het ander kunnen worden gestuurd naar de (nieuwe) secretaris van de Federatie, Laan van de Marel 40, 7823 CA EMMEN, tel. 05910-22705.

Het bestuur van de Federatie 1993/94

ZONNIGE JAARDAG WERD SUCCES VOOR EMMEN

Volgens de laatste berekeningen waren er 261 deelnemers van 38 clubs van Past Rotarians en 2 Britse deelnemers. Dat waren Alan Toynbee, de President van de British Association of Past Rotarians, en zijn echtgenote. Bij het opmaken van de balans in abstracto is de conclusie dat het een geslaagde dag is geworden, gezellig, zonnig, zonder tegenslagen, of het moest een bus zijn die het begaf, maar die snel werd vervangen. Het gebeurde op 18 mei in dit voorjaar.

Prompt op tijd, 11.55 uur, kon het officiële deel van deze dag in de grote zaal van theater De Muzeval in Emmen beginnen. De koffie met krentewegge had de gasten toen al ouderwets gemaakt. Ondanks de reis, die voor velen toch lang was geweest, had blijkbaar niemand behoefte aan een tukje. De ceremoniemeester sprak woorden van welkom namens de club en hij voegde er een snuifje peper aan toe door duidelijk te maken dat het inkomend bestuur van de Federatie zal trachten onze grijsheid niet te laten uitgroeien tot een probleem voor de samenleving. Integendeel, de verzamelde kennis en ervaring binnen Past Rotary kunnen bijdragen aan een grotere solidariteit tussen de generaties. Dat is immers ook het thema van 1993: "het Europese Jaar voor de Ouderen". Dat mag dan ook wel, want 20% van de Europeanen is de 60 gepasseerd.

Intussen keken sommige deelnemers tersluiks naar het gloednieuwe PR-speldje dat zij op hun revers of das droegen en dat secretaris Hein Hustinx bij binnenkomst onder de clubs had verspreid. Wij zijn nu voor de buitenwereld en voor elkaar herkenbaar zodra wij het pand verlaten. Alleen dat al is een reden tot trots voor het nu uitgaande bestuur van de Federatie, dat bovendien het aantal leden in dit clubjaar zag toenemen van 800 tot voorbij de 900. Daar maakte voorzitter Dick van den Akker dan ook graag gewag van. Een vruchtbaar jaar dus, voor grijsaards is dat een dubbele vreugd. De voorzitter toonde zich voorstander van de benaming Federatiedag voor onze jaarlijkse ontmoeting, maar het laatste

woord is aan de voorzittersvergadering in oktober. Daarna wachten we af hoe de vier Friese clubs, die die dag zullen organiseren, in 1994 met die naam omgaan. In elk geval hebben ze aangekondigd dat we dan in de boot gaan. Dat kan heel best in Friesland. Voorlopig hebben straks de vier van EmmenPlus het een jaartje voor het zeggen en Van den Akker stelde ze voor aan de menigte, terwijl hun konterfeitsel in dia-vorm op een groot scherm was waar te nemen: Jaap van Veldhuisen (voorzitter), Dick Keldermans (vice-voorzitter), Gerard van Schelt (penningmeester) en Piebe Prins (secretaris).

Een korte film toonde Emmen in volle glorie, als voorproefje van de ware beleving in het vervolg van deze dag. Alan Toynbee bracht Britse groeten van zijn 1200 onderdanen, alles kort en krachtig, zoals past bij ons opnamevermogen.

Tenslotte hingen we aan de lippen van Aleid Rensen, directielid van het Noorder Dierenpark, die ons een blik gunde in het leven van de ouder wordende dieren. Frappante gelijkenissen met bestaande personen bleken er niet te zijn. Sterker nog, bij sommige dieren blijft het vermogen en de wil tot voortplanting intact tot op hoge leeftijd, maar vormen van aftakeling zijn ook in die wereld zichtbaar en hun jeugdiger soortgenoten tonen geen neiging tot bejaardenzorg. Vogels kennen geen vergrijzende veren, grijze duiven hebben dus geen last van ouderdom, ze worden zo geboren.

Het was een werkelijk zeer boeiend beeld dat Aleid ons schetste met brede, puntige en geestige pennestreken, zoals van de fruitvlieg, een van de weinige in de dierenwereld die een menopauze kennen. Penopauzes zijn niet waargenomen. De mannen onder de bidsprinkhanen kunnen hun eerste en meteen laatste nummertje niet navertellen, omdat zijn partner hem de kop al heeft afgebeten nog eer hij klaar is. Die kennen dus ook geen probleem van vergrijzing. Respect voor de ouderdom is schaars in de dierenwereld, behalve bij de olifanten en de chimpansees. En dan zijn er natuurlijk de mantelbavianen, die in hun ouderdom nog steeds de weg wijzen naar de beste voedselplaatsen en daarom zeer geëerd zijn.

Zoals mevrouw Rensen al zei: *"het is bij de beesten af"*. Het is beslist de moeite waard om haar verhaal nog eens na te lezen en aan anderen te laten lezen. Een kopie is naar alle clubs gestuurd, voor de echte liefhebbers.

De lunch was smakelijk en ontspannen in het Paviljoen van het dierenpark, en vervolgens leidden elf medewerkers ons in groepen naar enkele onderdelen van het park. De gasten waren zeer onder de indruk van de vakkennis en vooral van het enthousiasme van deze jonge mensen. De jasjes gingen uit, want de zon werkte blijmoedig mee. Op tijd terug in de bus. Dat was een staaltje discipline dat onze maatschappij bijna niet meer kent. Onder begeleiding van enkele welbespraakte EmmenPlussers ontrolde zich Emmen voor de verbaasde blikken der deelnemers. In het glastuinbouwgebied stapten enkele dames in, die met verve vertelden van hun werk als tuinbouwvrouwen, die hun werk doen in een groot glazen huis en die dik tevreden zijn met de ruimte en de rust die zij hier gevonden hebben. Zij lieten voor elk onzer een oranje paprika van eigen erf achter en onze gasten gingen heen en verwonderden zich over al wat zij gehoord en gezien hadden.

De borrel na de rit was dan wel ten afscheid, maar hij ging erin als Het Woord in een ouderling. Jaap van Veldhuisen sprak gloedvolle woorden ter inleiding van zijn voorzittersjaar. Hij gaf ook te kennen dat wij niet bij de oude pakken zullen neerzitten. Alsof het afgesproken was!

Voor de 132 nablijvers was er tenslotte de maaltijd in de wandelgangen en het Slakkehuis van De Muzeval. Een prachtige afsluiter die erin ging als koek. Den Helder ontving nog een prijs, gewonnen door 8 deelnemende clubleden, die 185 kilometer hadden moeten afleggen om in Emmen te komen. Daarmee behaalden ze de meeste punten. Het beeldje, gemaakt door Maaïke Postuma, gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar naar Noord-Holland. Twee opmerkelijke sprekers waren er aan de maaltijd. Dat was allereerst gast Jan Doornbos, voorzitter van RC Emmen. Hij sprak zijn respect uit voor de organisatie van deze dag. Hij bleef erbij dat het jammer was dat de meeste leden van EmmenPlus als ouderen vier jaar geleden zijn club hadden verlaten om een eigen leven in Past Rotary te gaan leiden. Nu die nieuwe club zeer levendig blijkt te zijn, pleitte hij voor een structurele band tussen zijn club en die van de senioren, die kan leiden tot meer contacten en een nauwere samenwerking. En dan was er Ivo Witteveen, gouverneur van district 1590 van Rotary. Hij maakte duidelijk dat de sympathie voor Past Rotary binnen de gouverneurskring groeit. Hij was deze dag naar het periodieke beraad in Amsterdam geweest, waar dat opnieuw was gebleken. Op een hulletje was hij vervolgens naar Emmen gereisd om nog een deel van de Jaardag te kunnen meemaken. Hij zei, dat hij de typische sfeer proefde die hij ook van Rotary gewend is en die aantoonde dat in onze groeiende kring de idealen -zij het met minder strakke omschrijvingen- voortleven. Hij gaf ons zijn beste wensen voor het nieuwe clubjaar mee.

EmmenPlus heeft eer ingelegd met het initiatief dat zijn voorzitter ruim een jaar geleden nam, toen Emmen zich kandidaat stelde als organisator van deze Jaardag.

Piebe Prins

VOORZITTERS OP 14 OKTOBER BIJEEN IN ZWOLLE

De jaarlijkse vergadering van de voorzitters (en eventueel hun medebestuurders) zal zijn op donderdag 14 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. De sociëteit ligt tegenover het station en was ook het trefpunt tijdens de Jaardag van de Federatie vorig jaar. De vergadering begint om 14.00 uur. De agenda zal een maand tevoren aan alle clubs worden gestuurd. Het bestuur zal het op prijs stellen als voor die tijd, liefst uiterlijk 1 september, de clubs agendapunten die zij aan de orde willen stellen, insturen aan het secretariaat, Laan van de Marel 40, 7823 CA Emmen. De huishoudelijke regels voor die voorzittersvergadering zijn vastgelegd in het jaarlijkse ledenboekje.

VAN DE SECRETARIS

Wanneer dit laatste Kwartaalbericht 1992/93 bij u in de bus valt, is het Federatiebestuur in handen overgegaan van EmmenPlus.

Het ledenboekje 1993/94 is in druk en zal omstreeks 1 juli a.s. bij de clubsecretarissen worden afgeleverd. Voor elk lid 1 en voor de secretaris 2 exemplaren.

De gegevens van de nieuwe Federatiepenningmeester staan in het ledenboekje vermeld. Namens de nieuwe penningmeester moet ik u vragen de contributie-afdracht ad. f 20,= per lid zo snel mogelijk over te maken. Ruim 1/3 van de contributie-afdracht is nodig om de kosten van het ledenboekje te betalen.

Alle afdelingspenningmeesters zijn in het bezit van ons 'eigen' PR-speldje. Wij hopen dat alle afdelingspenningmeesters het notabedrag reeds aan de oude Federatiepenningmeester hebben overgemaakt.

Wij hebben een ruime voorraad buttons en dasspeldjes in consignatie. Prijs f 10,75 incl. verzendkosten. Te bestellen via de nieuwe Federatiesecretaris. Voor de goede orde: de verkoop van PR-speldjes is een exclusieve Federatiezaak! Dit om misbruik te voorkomen.

*Ir. H.A.L.M. Hustinx
ex-secretaris*

LEDENBOEKJE

Alle mutaties, welke voor 15 mei 1993 bij het secretariaat zijn binnengekomen, zijn reeds in het nieuwe ledenboekje verwerkt. Zij worden hieronder niet meer vermeld.

Wijziging

Heuvelrug

Door het overlijden van de secretaris is zijn functie overgenomen door:

J. Lith

Klaver 1, Tel. 03430-13998

3941 TJ DOORN

Opgericht

PR-Club N.O.-Brabant i.o.

Secr. Dr. K. Hanhart

Euripideslaan 5,

Tel. 073-128902

5216 CK 's-Hertogenbosch

PR-club Waterweg i.o.

Secr. Ds. H. Wethmer

Nansenplaats 47,

Tel. 010-4554703

3069 VK Rotterdam

PR-club Vechtstreek i.o.

Secr. H. Hebers

Mozartstraat 4,

Tel. 05230-13870

7701 TZ Dedemsvaart

Bedankt

Groningen e.o.

G. Naber

Nieuwe leden

Sneek

Ds. M. van der Meulen

Zwolle e.o.

Dr. J. Roemeling Frima

Overleden

Het Gooi

Ir. F.A. in 't Veld

Heuvelrug

Ir. F.J.W. van Eck

Oostelijk West Friesland

A.A. van Mersch

Veluwezoom

Ir. A.J. de Wolff

Zwolle e.o.

Drs. J.E. van der Pot