



Federatie nieuws

Achtste Federatiereis naar Gent



Sint Michielsbrug in Gent

Na tweemaal Engeland, Frankrijk, Schotland en drie maal Duitsland is in 2015 inderdaad België het doel van de jaarlijkse Federatiereis geworden. Van 17 tot en met 21 mei gaat de Federatie naar onze zuiderburen met een hotel in Gent als vaste stek, zodat opnieuw niet verkast behoeft te worden.

Zowel België als reisdoel, als ook een vaste verblijfplaats, waren genoemd in de enquête van eerder dit jaar. En dat geldt trouwens ook voor de keuze van een vijfdaagse reis. Alsmoede voor een hotel dat net wat meer comfort en luxe biedt en tegelijk in het harte van een grotere stad.

Gent zelf, maar ook Leper, Brussel en Antwerpen staan op het programma dat wederom in samenwerking met OAD Busreizen is samengesteld. Velen zullen één of meer van deze steden als eens bezocht hebben, maar deze reis brengt een hernieuwde kennismaking op een gerieflijke wijze onder hand- en busbreik. Het reisprogramma vindt u op pagina 7.



Veertigjarige Federatie viert feestje in Utrecht

Het was het Federatiebestuur er nogal wat aan gelegen om de Federatiedag 2015 tegelijk met het veertigjarig jubileum van de Federatie op een echt centrale plaats in ons land te vieren. Na het zuiden (Den Bosch 2011), het noorden (Stadskanaal 2012), het westen (Waterland 2013) en tussendoor Amersfoort, ook niet bepaald onlogisch. Maar welke Club van Past Rotarians voelde zich geroepen zich met de organisatie te belasten?

Tot verrassing van veel eigen leden meldde zich PRC Utrecht, zo'n elf jaar geleden opgericht, bij monde van (toen nog) inkomend voorzitter prof.dr.J.A. (Hans) van Ginkel. En dat paste begrijpelijkerwijs prachtig in het gewenste plaatje: midden in het land, met een prima accommodatie in de vorm van het voormalige Academie-gebouw aan het Domplein en als voormalig rector magnifi-

cus bovendien beschikkend over een groot netwerk. Het Federatiebestuur nam dat aanbod met graagte aan. En inmiddels zijn de voorbereidingen voortvarend ter hand genomen.

Zeven leden van PRC Utrecht met - vast niet geheel toevallig - vrijwel allemaal een universitaire studie op hun conto, schaalden zich onder de schutse van Hans van Ginkel: Herre Bueninck, Rob Hendriks, Ton Herstel, Gerrit Hesselink. Rob Jansen, Jan Nierman en Lein Schuman. De leden van dit gezelschap zijn nogal ambulant maar een drietal heren kon de redactie van het Federatie Nieuws na afloop van een 'gewone' clubbijeenkomst toch wat meer informeren over het programma op de 18de april van het volgend jaar.

*Vervolg op pagina 4 en 5
En let op de bijgevoegde antwoordkaart!*

Publicerende Past Rotarians

Na Koos Noteboom, schrijft ook Paul Burgers een boek. En de heren Rob en Pieter Hendriks natuurlijk. Zie pagina 3 en 6.



Twoe "founding fathers" benoemd tot ere-lid

Al in juni van dit jaar waren de Past-Rotarians van EmmenPlus toe aan een feestje: het was toen een kwart eeuw geleden dat hun Club werd opgericht. Het moest door allerlei omstandigheden echter wat worden uitgesteld maar uiteindelijk konden bijna alle leden met hun partners de laatste dag van september het zilveren jubileum luister bijzetten. Zij maakten van de gelegenheid gebruik door twee oud-ge-dienden – die beiden vanaf de oprichting lid zijn – tot ereleden te benoemen: Piebe Prins en Gerard van Schelt.



Het werd een bijzondere dag want 41 van de 45 mogelijke leden/partners waren van de partij die in de provincie Groningen was georganiseerd. En vrijwel geheel op Groninger kanalen en vaarten, volop genietend van de dit jaar bijna sub-tropische Nederlandse nazomer. Bert de Grijs zond een Verslag van die dag naar het Federatie Nieuws, waaruit uw redacteur vrijelijk mocht putten. Met als voornaamste doelstelling het vermelden van de benoeming van de beide ereleden.

In zijn Verslag lezen we dat het Groninger Land veel tamelijk onbekende waterwegen telt: stadsgrachten, het Hoge en Lager der Aa, de Grootkade, Paddepoel, het Starkenborghanaal, het Reitdiep en zo al. Om nog maar te zwijgen van namen als Dokwerd, Garnwerd, Wieringschouw, Oostum en Auarderzijl. Maar in die laatste plaats stond tenslotte het Waarhuis met de aperitieven in de tuin gastvrij klaar met vrij uitzicht over het zonovergoten omringende landschap.



Gerard van Schelt



Piebe Prins

Uitzonderlijk element

Wat later werden de feestelijkheden binnen voortgezet met een toch wel opvallend uitzonderlijk element. Club-voorzitter Kees de Weerdts schetste de uitgebreide staat van dienst van Piebe Prins en Gerard van Schelt gedurende de afgelopen 25 jaar en vond het eer hen daarom te mogen benoemen tot ereleden van PRC EmmenPlus. Gezondheidsperikelen waren er debet aan dat hij dat op een later ogenblik bij de heren thuis

nog eens moest gaan doen want zij ontbraken die dertigste september, evenals hun echtgenotes. (Terzijde: de leeftijd van beide heren beweegt zich rond de negen kruisjes...). Wel beloofde hij de fraaie ingelijste getuigschriften, van de hand van club-lid beeldend kunstenaar Adri de Fluiter, dan min of meer officieel te gaan overhandigen, tegelijk met de unanieme waardering van de 23 andere clubleden.



Past-Rotarians etaleren zich met boeken en (club)-presentaties

Anderhalf jaar geleden berichtte het Federatie Nieuws over het initiatief van Past-Rotarian Jan Verzijden van PRC Krimpenerwaard om powerpoint-presentaties te verzorgen over het "Scheringa-DSB-verhaal". Primair voor daarin geïnteresseerde andere PRclubs, maar ook voor andere belangstellenden. Ook dit jaar verzorgde hij weer tientallen optredens. Zijn voorbeeld heeft navolging gekregen. Eerst trad dit jaar voormalig Federatie-sekretaris Koos Noteboom in de publiciteit met zijn boek *Verkwanseld Erfgoed over de teloorgang van het grote landbouwbedrijf van de stad Groningen*. En sinds 7 november is daar "Mijn Afrika" bijgekomen van de hand van Paul G.A. Burgers uit Apeldoorn.

Paul Burgers is menig jaar lid geweest van Rotaryclub Apeldoorn-t Loo met als classificatie Computerindustrie. Ook was hij Districtsgouverneur 1560 voor Rotary Nederland en nu contactpersoon voor dat district. Hij is inmiddels tegelijk al jaren lid van de PRC Apeldoorn-Sprengen en was de voorganger van de twee jaar terug overleden Jan de Bonth als voorzitter van de Federatie van Clubs van Past Rotarians.

De scribent, die in al zijn uitlatingen etaleert in Brabant geboren te zijn, de kunst verstaat van het goede der aarde te kunnen genieten en daarnaast over een goede pen beschikt, wil met zijn boek zijn uitgesproken voorliefde voor het Afrikaans continent etaleren voor een – naar hij hoopt en ook wel vertrouwt – groot lezerspubliek.

Op de achterzijde van zijn boek staat bijvoorbeeld dat hij door zijn fascinatie voor Afrika daar al vele reizen heeft gemaakt. Dit uitgebreid reisverslag van zijn bezoeken aan twaalf landen geeft zijn opgedane indrukken weer, met een opvallend oog voor het detail. Hij verhaalt over de oudheid van



Egypte, het magniefiek afwisselend landschap van Marokko, spannende safari's in Oost-Afrika, Zimbabwe en Botswana. Maar ook over het veelzijdige "regenboogland" Zuid-Afrika.

Club-bezoeken

Hij hoopt veel mensen net zo enthousiast te maken als hij zelf is over en met "zijn" Afrika. (Zie daarvoor ook het kader elders op deze pagina.) Paul Burgers (79!) is begonnen met reizen toen hij als 42-jarige naar Gelderland verhuisde, het land van zijn voorouders. In zijn werkzame leven bereisde hij bijna de gehele wereld en de "overblijvende landen" kwamen na zijn pensionering aan bod.

Waarom dit boek? "Eenvoudig omdat ik graag zelf lees over verre landen, het herkennen daarvan en het ter plekke aantreffen van dat wat je al gelezen hebt, is een groot genoegen. Maar ook omdat ik van schrijven houd en om daardoor je opgedane ervaringen vast te leggen".

Paul tekent aan: "Ik ben graag bereid om een club te bezoeken met een power-pointpresentatie over Afrika en mijn boek".

Clubs kunnen rechtstreeks contact met hem opnemen: pabur@upcmail.nl. Zijn boek is te vinden bij <http://www.boekscout.nl>. ●

Victoria en de Zambesi

Fragment uit Pauls boek:

"Op de Zambesi maakten we een "champagne cruise" bij Victoria Falls (100 meterdiep!). We dronken uit plastic bekertjes, het voordeel was dat er meer in kon.

We zagen grote groepen nijlpaarden en die kwamen zo nu en dan beangstigend dichtbij, vooral die opengesperde bekken maakten grote indruk op ons. Langs de oever zagen we verscheidene groepen olifanten die hun plaats zochten voor de nacht. Wie had kunnen denken dat ik ooit nog eens op de Zambesi zou varen?"



Utrecht, middeleeuwse stad – Klaar voor de toekomst

Vervolg van voorpagina

In de erker van het Bartholomeus Gasthuis in het absolute centrum van Utrecht maakte dit drietal duidelijk dat zij die feestelijke Federatiedag wel zien zitten. Hoewel, zij starten ook met de mededeling dat de Federatie tot voor kort niet echt een levend begrip was in hun Club.

"Nee, de bijeenkomsten van de Federatie

René de Kam die veel, zonet niet alles, weet van de Domstedelijke cultuurhistorie maar ook van de verdwenen en bewaard gebleven monumenten van het Utrechtse.

De tweede expert tapt uit een geheel ander vaatje, prof. dr. Frank van Oort van de Utrechtse Universiteit gaat de Past Rotarians bijpraten over de momentane economische



Rob Hendriks, clubvoorzitter Gerrit Hesselink en Rob Jansen

werden door ons niet bezocht, de Algemene Ledenvergadering niet en de Federatiedagen evenmin" aldus bijvoorbeeld Rob Hendriks. Maar dat veranderde nadat diezelfde Rob Hendriks als clubsecretaris enkele jaren terug toch maar eens naar zo'n vergadering toog en – op verzoek van het Federatiebestuur – zich ging wijden aan het beschrijven van die veertig jaar, samen met Pieter Hendriks van de PRC Amstelland-Ronde Venen. (Zie elders op deze pagina's).

Het raam-programma van de komende Federatiedag is inmiddels bekend. 's Och-tends zijn er twee speciale coryfeeën van de Utrechtse universiteit bereid om het thema van die dag "Utrecht, middeleeuwse stad – klaar voor de toekomst" nader in te vullen.

ontwikkelingen van Utrecht en over de positie die de stad op vooral economisch gebied inneemt in het Europese krachtenveld.



De uiteenzettingen/presentaties van de beide heren worden omlijst door de voorzitter van de organiserende groep, de in de aanhef al genoemde professor Hans van Ginkel. Hij is sociaal geograaf van naam en tot in het verre buitenland bekend en actief. De drie geconsulteerde heren communiceren vooral met hem via sms-jes en emails uit alle denkbare uithoeken van de wereld. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat hij tien jaar lang rector was van de United Nations University in Tokio.

De drie heren: "Over wat hij meer precies gaat zeggen en doen, weten wij nog niet zo veel, maar hij is een begaafd en erudiet wetenschapper die zijn gehoor uitermate zal weten te boeien. Daar hoeft niemand aan te twijfelen", beamen zij in koor. ●

Veel keuzes voor middagprogramma

De deelnemers van de Federatiedag hebben voor het gedeelte na de lunch een ruime keus. De organisatoren hebben in de aanbieding bijvoorbeeld twee musea. Het ene betreft het **Catharijneconvent**, het tweede is het zeer aparte **Speelklokmuseum**. Maar er is



meer. Men kan ook kiezen voor een bezichtiging van **Paushuize**, ooit in de zestiende eeuw de woonplek van Adriaan Boeyens die in het jaar 1523 in Rome als Paus Adrianus VI het tijdelijke met het eeuwige zou verwisselen.

Over (nog) vroeger gesproken: voor een betrekkelijk klein aantal Past Rotarians is er gelegenheid om de expositie **Domunder** te bezoeken – de ruimte ter plekke is nu eenmaal te beperkt voor een grote groep. Maar men kan ook kiezen voor een **stadswandeling** onder begeleiding van een lid van het Gilde der Utrechtse Stadsgidsen. Degenen die daaraan meedoen kunnen na afloop een **kort concert bijwonen in de Domkerk**. (Voor de deelnemers aan de andere onderdelen gaat dat niet lukken in verband met tijdproblemen.)

Zoals te doen gebruikelijk wordt de Federatiedag afgesloten met een gezamenlijke **slotborrel**, opnieuw in het voormalige **Academiegebouw** aan het Domplein.

Vanuit diezelfde plek zijn de gemelde middag-onderdelen allen lopend te bereiken.

PRC Utrecht is er klaar voor



Een van de lunchtafels in de serre van het Bartholomeus Gasthuis. Links vooraan mevrouw drs Lien Vos-van Gortel, 'slands eerste vrouwelijke Rotarian.

Gastheer namens de Federatie is op 18 april 2015 de Club van Past Rotarians Utrecht. Deze PRC is elf jaar geleden opgericht door een fors aantal gelijkgestemde Rotarians die uit één Rotaryomgeving afkomstig waren, de Roytary Club Utrecht. Op dit moment telt de club een 36-tal leden, waarvan er slechts vier van andere Utrechtse Rotary Clubs lid zijn geweest.

De gemiddelde leeftijd lijkt wat aan de hoge kant te zijn, de gemiddelde opkomst ligt onder de 20, gezondheidsinvloeden en uitstедigheid lijken daarvoor de voor de hand liggende verklaring en de redacteur van het Federatie Nieuws krijgt de indruk van een zeer open en vriendschappelijke sfeer. Geluncht werd aan een drietal tafels in een informele setting waarbij duidelijk werd dat veruit de meeste leden elkaar al tientallen jaren van nabij kennen.

Eeuwenoude functie

Men komt elke eerste en derde donderdag van de maand om 12 uur bijeen in de serre van het Bartholomeus Gasthuis aan de "overkant" van de Catharijnesingel, op de hoek van het Geertebolwerk en de Lange Smeestraat. Heel apart was begin november

dat de voorzitter de afwezigheid van een der leden meldde die in de verpleegafdeling van datzelfde Bartholomeus Gasthuis was opgenomen... Het eeuwenoude gebouw vervult nog altijd ook die functie.

Gememoreerd werd dat mevrouw Lien Vos-van Gortel, prominent aanwezig tijdens deze lunchbijeenkomst, 25 jaar geleden het eerste vrouwelijke Rotarylid werd in ons land. Zij was toen burgemeester van Utrecht, later Lid van de Raad van State.

De Club streeft er naar om steeds een in-leider van binnen dan wel van buiten te hebben, begin november was dat Marien Greep, voorzitter van de Vereniging Het Reewild die een dvd vertoonde over de omgang met het wild in Nederland en van adequaat commentaar voorzag. Inclusief de stand van zaken met betrekking tot de al zo lang op stapel staande Natuurwet, de 16.000 botsingen tussen ree en auto elk jaar, de overpopulatie (100.000 reeën!), de 10.000 reekalveren die jaarlijks letterlijk worden "doodgemaaid" etc.

Opvallend detail: de lunch werd via een langskomende schaal aan tafel afgerekend, weer eens wat anders!

Het einde komt in zicht!

“Ja, het einde komt in zicht. De kopij voor het jubileumboekje is inmiddels naar de drukker. Hoe was dat ook alweer ontstaan? Destijds, in 2010, heeft het Federatiebestuur, toen onder voorzitterschap van Paul Burgers, een werkgroep gevormd om op de Federatiedag 2015, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Federatie, een jubileumboekje het licht te doen zien. In die werkgroep namen zitting Rob Hendriks, Pieter Hendriks en Tom Bakker.

Laatstgenoemde heeft al snel moeten afhandelen omdat Hans Kerstiens plotseling overleed en er een nieuwe redacteur voor het Federatie Nieuws moest komen. Pieter en ik hebben toen de klus samen geklaard. Hoewel wij dezelfde achternamen hebben, zijn we geen familie van elkaar. Wel kennen we elkaar al heel lang uit ons beider werkzame leven. De een als belastinginspecteur, de ander als notaris.

Het Federatiebestuur wilde een ‘rode draad’ in het verhaal hebben. Terecht. En het zal niet verbazen dat dat de trits verleden – heden – toekomst is geworden. Opvallend is wel dat het thema overeenkomsten vertoont met het thema van de Federatiedag 2015: Utrecht, Middeleeuwse stad ... klaar voor de toekomst. Dat is natuurlijk geen

toeval. Er bestaan nauwe banden tussen ons beide, wat hielp om het jubileumboekje het licht doen zien. En trouwens ook met de PRC Utrecht die die Federatiedag 2015 organiseert.

Verleden - Heden - Toekomst

Voor het deel *Verleden* hebben we het gehele archief van de Federatie doorgespit, ook het deel dat op het kantoor van de Rotary Administratie Nederland in Amsterdam in bewaring verblijft. Voor het deel *Heden* hebben we bezoeken aan een aantal clubs gebracht. Hoe beleven zij het pastrotariërschap, hoe staan zij tegenover de Federatie en we zijn op zoek gegaan naar iets ‘eigens’ bij de clubs. Voor beide delen hebben we keuzen moeten maken: het was niet doenlijk om alle informatie waarover we beschikken in het jubileumboekje een plaats te geven. Eigenlijk heeft Pieter die bezoeken alleen afgelegd, maar we spreken toch in de meervoudsvorm, omdat we ons allebei voor het gehele werkje verantwoordelijk voelen. Dan weet u dat vast als u het boekje leest. Voor het deel *Toekomst* hebben we Andries Bosma, de huidige voorzitter van de Federatie, gevraagd om eens in zijn ‘glazen bol’ te kijken. Hoe ziet hij mogelijke ontwikkelingen van Past-Rotary in de toekomst? Over de toekomst is nu eenmaal



minder te vertellen dan over verleden en heden. Vandaar dat het toekomst-deel er misschien wat karig uitziet, wat omvang betreft. Het is echter een onmisbaar deel in een jubileumboekje.

Dat was de inhoud. Maar hoe ziet het boekje er uit? En hoe krijgen we het in ons bezit? Het boekje krijgt een pocketformaat, met een foto op de omslag. Die foto heeft ons veel hoofdbrekens gekost. We hebben allerlei foto's gemaakt, maar geen daarvan beviel ons echt. Tot uiteindelijk Charles Linssen van PRC Midden Zeeland op ons verzoek een aantal foto's maakte waarvan er een voldeed. De mensen van De Hoop in Dordrecht, de drukker van het Federatie Nieuws en ook de drukker van het boekje, heeft de foto nog wat bewerkt en het resultaat stemt tot tevredenheid, vinden wij. We wilden een boekje maken dat enerzijds royaal informatie geeft en anderzijds prettig leesbaar is. Voor dat laatste is een prettig leesbaar lettertype gekozen en er zijn vooral veel foto's, 'grapjes' en enkele grafieken opgenomen. We denken ook daarin geslaagd te zijn, dankzij de hulp en de deskundigheid van De Hoop.

Het is de bedoeling van het Federatiebestuur dat elk Past-Rotarian een exemplaar in zijn bezit krijgt, maar hoe dat precies gaat verlopen, daar werken we nog aan. Duidelijk is in ieder geval dat het eerste exemplaar op de Federatiedag 2015 wordt uitgereikt aan de voorzitter van de Federatie. Op 18 april 2015, op de Federatiedag, weet u meer." 



Pseudo Selfie van Rob en Pieter Hendriks

Federatiereis 2015: Gent, Ieper, Brussel en Antwerpen, etc.

Foto: Charles Linssen



De jaarlijkse Federatie-reis heeft dit keer nogal wat voeten in de aarde gehad, maar juist voor het sluiten van deze editie gingen diverse kogels door meerdere kerken. Sip Tol en Jan Bos kozen in overleg met het Federatiebestuur voor België en voor een vijfdaagse reis. Van zondag 17 mei tot en met donderdag 21 mei.



Vooraf het vinden van een goed hotel, bij voorkeur in Gent, was wat lastig maar uiteindelijk viel de keus op het Ghent River Hotel. Precies in het hartje van de stad en nauwelijks honderd meter van de befaamde Gentse Torenrij: St. Nikolaaskerk, Belfort en de St. Baafskathedraal. Het hotel heeft vier sterren en is gedeeltelijk gevestigd in een 16e eeuwse gebouw, met een modernere uitbreiding.

We starten dit keer op zondag en dan zijn de OAD-pendelbussen niet beschikbaar. Derhalve start onze bus 's ochtends om negen uur in Goor, haalt gegadigden op in Amersfoort en in Breda om daarna gezamenlijk te lunchen. Aansluitend rijden wij naar ons hotel aan de Leie waar twee lokale gidsen ons opwachten. Op die manier maken wij (hernieuwd?) kennis met deze oude Hanzestad

die op vele manieren met de geschiedenis van de Lage Landen is verbonden. Wij gaan die middag in elk geval naar de Sint Baafskathedraal, waar de liefhebbers zich kunnen vergapen aan de Aanbidding van het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck.

De tweede dag staat Brugge op het programma, vijftig kilometer verderop. Het hele middeleeuwse centrum is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Ook hier ontfermen lokale gidsen zich over ons om ons wat preciezer te informeren over het roemruchte verleden van deze zetel van het Bourgondische Vorstenhuis. Maar ook over de glans-



periode van wat toen een voornamelijk Europese havenstad was.

In elk geval gebruiken wij in die setting ook de lunch om daarna met de bus naar Ieper te gaan. Opnieuw is er een gids die ons gedurende een drie uur durende rondrit wijst op saillante plekken met betrekking tot Wereldoorlog 1.

De derde dag stond aanvankelijk Mechelen (waar nog altijd een belangrijk deel van onze oude vaderlandse bestuursgeschiedenis is gearhiveerd!) op het programma, maar dat

is tenslotte vervangen door een min of meer vrije dag want anders zou Gent zelf er te bekaaid vanaf komen.

De vierde dag is voor Brussel gereserveerd, de Belgische hoofdstad maar ook de plek waar de fine fleur van de Europese politiek zetelt en de beslissingen nemen die worden geacht ten faveure te zijn van de hele Europese gemeenschap.

Mede daarom beginnen wij in het vernieuwde Parlementarium van het Europees Parlement onze Brusselse tour. Wat ieder er ook van zal vinden, daarna is de beurt aan het centrum van Brussel. We lunchen daar op eigen gelegenheid om daarna ons bij lokale gidsen te melden die ons de belangrijkste highlights zullen laten zien. Ook Brussel heeft een schitterend en bovenal oud centrum en is dus heel compact. Vrijwel alles is heel eenvoudig te belopen zonder dat men forsere afstanden moet overbruggen.

De vijfde dag laten we Gent achter en rijden we naar Antwerpen. Natuurlijk gaan we naar de Grote Markt, flaneren we langs schitterende winkelboulevards en gaan we naar het museum M HKA, met hedendaagse kunst, maar dat is facultatief. Men kan er ook voor kiezen het centrum verder te bezoeken. Rond twaalf uur is de afscheidslunch, ergens op de terugweg die ons rond 15 uur in Breda brengt. Om kwart over vier is de bus dan in Amersfoort en twee uur later in Goor om de laatste reizigers weer af te leveren.

De precieze reissom is nog niet bekend maar zal ongeveer € 735 bedragen. Van de Federatie zal Sip Tol of Jan Bos de reisbegeleiden, ook hebben wij een vaste chauffeur of chauffeuse. Bij OAD noteert Nathalie Maathuis graag uw aanmelding. Haar email-adres is n.maathuis@oad.nl. Tel: 0547-284415. ●

Colofon

Federatie Nieuws is een uitgave van de Federatie van clubs van Past Rotarians in Nederland.

Redactie:
Tom Bakker

Tijdelijk redactieadres:
Zuidzijde 13
2411 RP Bodegraven
tentbakker@hetnet.nl

Website:
www.pastrotarians.nl

Webmaster:
Betty Wennekes-Dekker / techniek
webmaster@pastrotarians.nl

Federatiebestuur:
Andries Bosma, voorzitter
Johan Visscher, penningmeester
Henk Mannen, secretaris
Chris Leeuwe, commissaris clubvorming
Raymond Blessing, commissaris clubvorming

Federatiesecretariaat:
Mecklenburglaan 72
3843 BP Harderwijk
tel. 0341-426373.
info@pastrotarians.nl

Ledenadministratie:
Betty Wennekes-Dekker
Stratenmakersveste 72
6846 BK Arnhem
tel. 026.3819987
wennekesbetty@hotmail.com

Druk en vormgeving:
De Hoop Grafisch Centrum
Dordrecht

Bezorging FN

Een enkele keer komt het voor dat iemand geen exemplaar van het Federatie Nieuws heeft ontvangen. Het is van belang dat zo iets dan gemeld wordt.

Bij voorkeur bij de eigen clubsecretaris, die dat dan direct kan doorgeven aan mevrouw Betty Wennekes van de leden-administratie. Zij zorgt er dan voor dat een exemplaar wordt nagezonden. Haar emailadres is wennekesbetty@hotmail.com

Twente is toch echt géén Achterhoek

In zeer vriendelijke bewoordingen wijst Past Rotarian Adri Schut van de PRC Lochem op een pijnlijk foutje in het vorige nummer van het Federatie Nieuws:

“In het artikel over de voormalige collectie van Dirk Scheringa wordt aan het einde gesteld dat de collectie volgend jaar tentoongesteld wordt in een te openen museum in Twente. Nu is de redacteur van het Federatie Nieuws niet de enige die het verschil tussen deze twee gebieden niet

kent, maar deze collectie komt in de Achterhoek, te weten in Gorssel (gemeente Lochem) en Ruurlo (gemeente Berkeland) te hangen. Op dit moment wordt hard gewerkt om de prachtige gebouwen te renoveren. Vriendelijke groet, Adri Schut (in Twente geboren maar al weer bijna veertig jaar bewoner van de prachtige Achterhoek”.

Waarvan acte: Twente is beslist geen Achterhoek!

De penningmeester gaat over de speldjes

Op de administratie van de Federatie komen regelmatig vragen binnen over de Federatie-speldjes. Die kunnen direct worden besteld bij penningmeester

Johan Visscher, Bantingstraat 2 – 9501 HH Stadskanaal. Tel. 0599-616148 of 06 51223034, dan wel c.meijst@home.nl. De meest gangbare met schroefsluiting

kost € 8. Speldjes met klemstift-sluiting en met lange stift (dasspeldje) doen € 7. De nota wordt tegelijk met de speldjes toegezonden.



Drie nieuwe PRC's dienen zich aan

Op nogal wat plaatsen in ons land wordt gesproken over en gewerkt aan de oprichting van nieuwe Clubs van Past Rotarians. Drie initiatieven hebben inmiddels de status van clubs-in-oprichting en toetreding/chartering lijkt een kwestie van tijd: Parkstad in Zuid-Limburg, Land van

Arkel in Gorichem e.o. en Best-Oirschot in het Brabantse.

Daarnaast is er sprake van nog eens een viertal mogelijke nieuwe clubs in midden en noordelijk Nederland. Daarover hopelijk later meer.

Contactpersonen 2014

District	Naam	Voornaam	RC of PRC	Email adres
D 1550	C.J.N. Verstedden	Cees	RC Roermond	cjn.verstedden@xs4all.nl
D 1560	P.G.A. Burgers	Paul	PRC Apeldoorn e.o.	pabur@upcmail.nl
D 1570	Mevr. C. Jonk - den Daas	Jacqueline	RC Amersfoort-Stad	thejonks@planet.nl
D 1580	Mr. J.I.M. Hoffscholte	Joost	RC Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn	joseph@hoffscholte.nl
D 1590	P.M. auf dem Brinke	Peter	PRC Groningen e.o.	peter_aufdembrinke@yahoo.nl
D 1600	Mevr. M.L. Kraak	Pia	RC 's-Gravenhage - Noord	pia.kraakquickenet.nl
D 1610	C. Doornhein	Cees	RC Alblasterwaard	doornhein@wxs.nl
Liaisonofficer	Mevr. drs. M. v.d. Brink	Marion	RC Heist o/d Berg	brink1570@gmail.com