



# Federatie nieuws

## Federatiedagen komende jaren



Utrecht: Federatiedag 2015

In de volgende uitgave van het Federatie Nieuws zal uiteraard aandacht worden besteed aan de Federatiedag in Stadskanaal. De datum (12 september) maakte het onmogelijk daaraan al in dit nummer aandacht te besteden.

De Club Eemland heeft bevestigd dat de Past Rotarians daar, zich al zijn gaan richten op de organisatie van de Federatiedag 2014.

Het daarop volgende jaar zal de Club van Past Rotarians Utrecht die taak overnemen. De Federatiedag staat dat jaar (ook) in het teken van het veertigjarig bestaan. De jonge PRC Heerhugowaard-Langedijk (opgericht in 2005) neemt een jaar later de taak op zich de Federatiedag in 2016 te organiseren.



## Andries Bosma volgde Jan de Bonth op als Voorzitter van Federatie

### Bronbeek decor wisseling van de wacht

**De Federatie heeft sinds 26 juni een nieuwe voorzitter: Andries Bosma is die dag Jan de Bonth opgevolgd, die de Federatie twee jaar als inkomend en daarna twee jaar als voorzitter heeft geleid en vertegenwoordigd.**

De feitelijke overdracht pleegt traditioneel een wat ongedwongen en tegelijk enigszins feestelijk karakter te hebben. De nieuwe voorzitter kiest daartoe een locatie en ook de partners van de bestuursleden lunchen dan mee. Evenals die van de webmaster – administratrice en de FN-redacteur. Dit keer gebeurde dat in Arnhem. Andries Bosma had het oog laten vallen op het restaurant van Bronbeek. En dus op een Indische maaltijd. Dat vanwege het koloniale verleden van wat nu officieel het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen heet. Maar dat gebeurde niet dan nadat Jan de Bonth de laatste vergadering van "zijn" bestuur had

voorgezeten voor de afhandeling van een reguliere agenda. De feitelijke overdracht volgde een half uurtje later aan de lunchtafel in het zonovergoten Bronbeek.

#### Triest vervolg

**De plezierige bijeenkomst kreeg achteraf toch wel een erg navrante plaats in de annalen van de Federatie omdat nauwelijks vijf weken later Jan de Bonth geheel onverwachts overleed. Hij werd – na een indrukwekkende uitvaartplechtigheid in Jan's eigen parochiekerk in Drunen – onder grote belangstelling door honderden familieleden en vrienden begeleid naar het crematorium in Nieuwkuik op vrijdag 16 augustus. Zijn opvolger in het Bestuur van de Federatie, drs A.H. Bosma, roemde Jan daar vanwege zijn niet aflatende inzet voor zowel Rotary Nederland als voor de Federatie van Clubs van Past Rotarians. (Zie ook pagina 4 en 5).**



Overdracht van het Voorzitterschap

# Federatie Nieuws niet "toevallig" bij De Hoop gemaakt



Vlnr. Tomas, Irene en Henk van Soest

**Past Rotarians hebben na de overstap vanuit hun Rotaryclub niet langer de verplichting tot deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten in georganiseerd verband. Maar dat wil niet zeggen dat zij zich ook persoonlijk niet langer aangesproken voelen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.**

Zo is het beslist geen toeval dat het Federatie Nieuws ieder kwartaal wordt samengesteld en vervaardigd door De Hoop Grafisch Centrum in Dordrecht, de drukkerij van een ggz-instelling die zich in het bijzonder bezighoudt met het opvangen, begeleiden en zo mogelijk doen herintreden van mensen met vormen van verslavingsproblemen. Toen Past Rotarian Hans Kerstiens aantrad als redacteur van het Federatie Nieuws stapte hij over naar De Hoop, waarmee hij als hoofd-redacteur van Dagblad De Dordtenaar, uitvoerig kennis had gemaakt. De ideeële doelstelling was zijn drijfveer: hij was al langer onder de indruk van deze hulpverlening op evangelische grondslag. Voor de goede orde: Kerstiens was zelf bepaald geen kerkganger, maar dit verder ge-

heel terzijde. Na zijn plotselinge overlijden, ruim twee jaar geleden, was er geen enkele aanleiding om de bakens te verzetten. De Hoop is daarom ook nu nog de vervaardiger van ons blad, zoals men ook verantwoordelijk is voor de verdere (uitbestede) distributie.



Hans Kerstiens

Voldoende aanleiding om de ontvangers van het Federatie Nieuws wat nader kennis te laten maken met De Hoop, een bijna apart dorp in het uiterste oosten van de gemeente Dordrecht. De man die als dtp-er het blad feitelijk in elkaar zet en die ook verantwoordelijk is voor het drukproces, is Henk van Soest.

"Ik werk nu 18 jaar op het Grafisch Centrum van De Hoop en heb in die tijd vele gasten (zo heten de cliënten van De Hoop) zien komen en gaan. Het is geweldig om naast het prachtige vak dat ik hier uitoefen ook jonge mensen de liefde voor dit vak bij te brengen.

De vakmensen van de toekomst leren hier hun talenten te ontwikkelen en worden klaargestoomd voor een (loop)baan in de grafische industrie. Ook neemt binnen ons bedrijf milieuzorg een belangrijke plaats in. Al meer dan 10 jaar drukken wij alcoholvrij en daarmee zijn we koploper in de grafische branche. Sinds 2007 hebben we ook geen fotochemische middelen meer nodig om offsetplaten te vervaardigen. Bovendien zijn we FSC-gecertificeerd.

Kortom, ik vind dat we als drukkerij beter zijn voor mens en milieu. Een opdracht die ik ook vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging meedraag", aldus Henk van Soest.

**De Hoop**   
Grafisch Centrum



## “Groningen verkwanselde waardevol Erfgoed”

**Overheden die met tekorten kampen, het is een verschijnsel van alle tijden. Een even vaak gehanteerde als ook fel bekritiseerde aanpak is dan het verkopen van “het tafelzilver”. Of het nu om hoogovens gaat, hoog-renderende aandelen, complete stukken van de nationale infrastructuur (lees: verzelfstandiging), ons land kan er over meepraten. En doet dat trouwens ook in de huidige crisis-tijd.**

Dat kon en kan ook in Groningen waar in 1985 de Gemeente overging tot de verkoop van een fors gemeentelijk landbouwbedrijf van 550 hectare en nog eens 350 hectare buitendijks kweldernatuurgebied. De vroegere rentmeester Juko Harm Noteboom – tevens secretaris van het Bestuur van de Federatie van clubs Past Rotarians – was erbij, zag het met lede ogen aan en was het oneens met de beslissing en zo mogelijk nog meer met de gevolgde procedure: “Te haastig en te onzorgvuldig”, aldus de scribent in een vraagsprek in Nieuwe Oogst, weekblad voor de vaderlandse boeren en tuinders.

De nu 80-jarige begon drie jaar geleden aan een boek over wat hij noemt “de verkwanseling van Gronings erfgoed” en hij had daar twee redenen voor.

Zijn vader Hendrik, die zijn voorganger was geweest als leider van het gemeentelijk landbouwbedrijf, had dat voornemen reeds maar was er niet aan toegekomen. Wel liet hij zijn aantekeningen na. Zoon Juko (Koos

in de wandeling) combineerde dat met een relaas over de manier waarop het landbouwbedrijf werd verkocht. “Mijn idee was dat het bedrijf hoe dan ook bij elkaar had moeten blijven. Het was een bijzonder bezit van de gemeente”.

Dat ontstond in 1896. De Stad Groningen had van oudsher al veel landbouwgrond in bezit en speelde een actieve rol bij inpoldering en het in cultuur brengen van het oostelijk deel van de Dollard. Tot dat moment werden gronden verkocht of verpacht maar toen ging de gemeente dat ook zelf doen door middel van een aanvankelijk bescheiden akkerbouwbedrijf: graan, peulvruchten en later aardappelen, fruit etc. Door voortdurende groei en uitbreiding ontwikkelde het bedrijf zich tot een uniek gebeuren in ons land.

Koos heeft daar veel van meegekregen. Niet alleen door zijn agrarische studie en praktische ervaring bij een aantal bedrijven, maar ook omdat hij uiteindelijk zijn vader kon opvolgen als laatste directeur van “Het Landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard”.

Hij bleef met die leiding belast tot september 1986, maar was in maart ook begonnen als zelfstandig akkerbouwer in Lauwerszijk, een paar jaar later vestigde hij zich bovendien als zelfstandig rentmeester.

En nu, ruim een kwart eeuw later, overheerst bij hem nog steeds de vertwijfeling of het afstoten van het indrukwekkende landbouwbedrijf niet simpelweg moet worden gezien als het verkwanselen van een

lucratief en fraai stukje Groninger erfgoed uit behoefte aan politieke hypercorrectheid. In het boek wordt een vlot geschreven beeld geschetst van een commercieel gerund gemeentelijk bedrijf dat een wel heel bijzonder fenomeen vormde binnen de ambtelijke en politieke sfeer waarin deze voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk grote landbouwonderneming moest functioneren.

Een enkel citaat:

“Behoudens het hoofd en enkele ambtenaren van de afdeling Stadsbezittingen, had het secretariepersoneel er geen idee van hoe de landbouwbedrijven reilden en zeilden”, aldus de auteur die tegelijkertijd ook een fors stuk autobiografische informatie in zijn boek verwerkte. Het boek komt in oktober in de handel, wordt uitgegeven door Uitgeverij Profiel in Bedum en is dan ook verkrijgbaar in de boekhandel. De bijna 200 pagina’s zijn verlucht met ruim honderd foto’s en kaarten.



## Voorzitters-wisseling: Federatie nam definitief afscheid van Jan de Bonth

### Nieuwe Federatievoorzitter

De tweejaarlijkse voorzitterswisseling van de Federatie, die ook nu weer een ongedwongen gebeurtenis werd, kreeg achteraf toch weer een geheel ander karakter door het plotselinge overlijden van Jan de Bonth, nauwelijks enkele weken later.

Gebruikelijk is dat de nieuwe voorzitter, nu dus dr Andries Bosma, de plaats voor de lunch mag bepalen aan het eind waarvan het Federatievoorzitterslint vervolgens van drager wisselt. Andries had gekozen voor het restaurant van Bronbeek bij Arnhem, waar een authentieke Indische maaltijd werd geserveerd. Dat gebeurde de 26ste juni op een stralende zomerdag die werd afgesloten met het afscheid van Jan de Bonth en zijn echtgenote Wil van zijn opvolger Andries en de mede-bestuursleden



Een Indische maaltijd in Bronbeek

met hun partners. Niet beseffend dat het een definitief "vaarwel" werd en niet een "tot ziens".

niveau te kennen, de activiteiten rond de vorming van nieuwe Clubs van Past Rotarians (zie ook elders in dit nummer), de min of meer gebruikelijke administratief/-organisatorische onderwerpen, de problemen met de website, de communicatie met de ledenclubs, alles op de van hem bekende wijze door Jan geregisseerd.

Aan het einde van de lunch ging, Jan voor de laatste maal met het blauwe voorzitterslint om, aan zijn laatste toespraakje beginnen. Hij nam zijn mede-bestuursleden een voor een onder schot en voorzag zijn relatie met hen van snedig commentaar. Hij prees zich gelukkig met hen en was er van overtuigd dat er van een trendbreuk geen sprake was geweest toen hij aantrad en dat die er ook niet zou zijn na zijn vertrek. Hij refereerde ook aan zijn voorganger Paul Burgers die hem in een bananendoos alle voorzittersregalia had nagelaten:

Drie dossiermappen, een usb-stick, een

### Laatste vergadering

Aan de maaltijd was de min of meer gebruikelijke bestuursvergadering voorafgegaan, die normaliter overigens altijd in het centraal gelegen De Schakel in Nijkerk wordt gehouden. Uiteraard passeerden de gebruikelijke onderwerpen de revue, zoals de komende Federatiedag in Stadskanaal, de Jubileumeditie in 2015 in het Utrechtse, de wenselijkheid om het ledenverloop op club-



Jan de Bonth ontvangt het beeldje "De Contente Mens" van Andries Bosma

Federatie-secretaris Koos Noteboom verwittigde na de bestuursvergadering van de 26ste juni de Clubs over een andere mutatie in het Bestuur. "Bij die functie-overdracht was Jan Verzijden helaas niet aanwezig. Enige tijd vóór de datum van overdracht heeft hij, na beraad, om hem moverende redenen, besloten om van deelname aan het

Bestuur af te zien. Wij zullen dit moeten accepteren. Gelet op artikel 9 van de statuten zullen wij op zo kort mogelijke termijn het nodige ondernemen om het bestuur aan te vullen. Concrete informatie kunnen wij daarover op dit moment nog niet geven. Het Bestuur", aldus het bericht aan de Clubbesturen.

# ger: "Hij legde de lat wel erg hoog"



Voor de voorzitter een prachtige bos bloemen

voorgedrukte oorkonde voor nieuwe Past-clubs, een "presidentiële PR-tie" (nog steeds in het oorspronkelijke cellofaan) en de zogenaamde Loving Cup die van alles met de Britse contacten van doen heeft maar die niet wordt gebruikt. Jan merkte als belangrijk punt op dat hij er met overtuiging aan had gewerkt om de letters pr voortaan met kapitalen te gebruiken in de Rotary-wereld: PR! Nadat hij Betty Wennekes met een kus en een fraai boeket had bedankt voor de steeds plezierige samenwerking, ook al was dat vaak op afstand, ontdeed hij zich van het lint en hing dat Andries om. Die nam daarop even onvervaard het woord als waarmee Jan het aan hem had



Voor de laatste maal het blauwe voorzitterslint om.

overgedragen. Hij sprak met bewondering over Jan, die hij als Federatie-voorzitter als zijn leermeester beschouwt "maar die de lat wel hoog heeft gelegd".

Hij prees hem voor twee dingen in het bijzonder: de manier waarop hij steevast de bestuursvergaderingen had voorgezeten en naar buiten toe vooral voor de manier waarop hij er in geslaagd was de relatie met Rotary Nederland verder te verbeteren. Met het inmiddels bekende Convenant als tastbaar resultaat. Ook de aandacht voor de website en de voorbereidingen voor de viering van het veertigjarig bestaan van de Federatie hadden veel energie en aandacht gevraagd.



"Maar", aldus de nieuwe Federatievoorzitter, "je mag met tevredenheid terugkijken op deze afgelopen twee jaar, in elk geval doe ik dat overduidelijk. En om dat te onderstrepen heb ik als geboren Fries een klein aandenken voor je meegebracht uit ons beider Brabantse land". Waarop hij een ietwat verkleinde bronzen replica van het standbeeld De contente Mens van kunstenaar Richard Bertels overhandigde. Het origineel siert de markt van Eersel in De Kempen. "Bij de VVV in Eersel kunnen ze je er meer over vertellen" voegde Andries Bosma daar nog aan toe. Die toen-evenmin als de andere aanwezigen – niet kon vermoeden dat zulks er nooit meer van zou komen...

## In Memoriam Jan de Bonth



Op vrijdag 9 augustus overleed geheel onverwacht de nog maar zeer recent afgetreden voorzitter van onze Federatie van Clubs van Past Rotarians, Jan de Bonth.

Jan had een opgeruimd karakter en vrijwel altijd een stralende lach. Hij trad vier jaar geleden toe tot het Federatiebestuur, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Iedereen mocht Jan graag, hij was aimabel en uitermate prettig om mee samen te werken. Jan was een bemiddelaar, die geen moeilijkheden zocht, maar die bij problemen zocht naar een voor iedereen zoveel mogelijk acceptabele oplossing.

Tijdens zijn werkzame leven bleek zijn maatschappelijke bewogenheid en schuwde hij het verenigingsleven niet. Hij trad toe tot diverse besturen en werd in 1980 lid van Rotaryclub Waalwijk e.o. Naast zijn inzet voor de eigen club zette hij zich op districtsniveau en landelijk in voor de Rotary Foundation en was gouverneur van District 1610 in het jaar 1997-'98.

Voor zijn grote maatschappelijke inzet werd Jan door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook was Jan Paul Harris Fellow en ontving hij van Rotary International de Citation for meritorious Service.

Bij de club van Past Rotarians Midden Langstraat e.o. ontmoette hij veel vrienden van zijn oude Rotaryclub en voelde hij zich thuis. Hij zou na het neerleggen van zijn voorzitterschap van de Federatie, in 2014 voorzitter van zijn club zijn geworden.

Toen Jan twee jaar geleden het voorzitterschap van de Federatie van Paul Burgers overnam formuleerde hij een aantal aandachtspunten, waaronder een verdere versterking van de band met Rotary Nederland om de drempel naar Clubs van de Federatie te verlagen. Onder zijn bezielende leiding mondde dit uit in een nieuw convenant met Rotary Nederland met als doel een continue verjonging van beide organisaties, vastgelegd in een achttal artikelen. Jan heeft een groot aantal nieuwe clubs kunnen charteren en het aantal Past Rotarians is fors gestegen. Wij zullen Jan missen als mens en vriend.

We wensen Wil, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit onmetelijke verdriet.

Andries Bosma, voorzitter

## “Jaarlijkse Federatie-reis niet meer weg te denken”

In een klein aantal jaren heeft de jaarlijkse trip naar “een buitenland” zich inmiddels een vaste plek in het Federatie-jaarprogramma veroverd. Na een ietwat aarzelend begin –toen nog op initiatief en onder leiding van bestuurslid/Federatienieuwsredacteur Hans Kerstiens– naar Engeland, gevolgd door de Schotlandreis, de excursie naar het voormalige Oost-Duitsland en dit jaar naar Trier en omgeving, blijkt de animo alleen maar groter te zijn geworden.

Ook van de laatste trip moest een tweede editie worden georganiseerd om althans de meeste belangstellenden een plaats te kunnen bieden. Terwijl dat nota bene voor bijna alle deelnemenden een herhaling bleek van een vele jaren eerder al gemaakt toeristische uitstapje. Je zou het bijna een collectieve jeugdherinnering kunnen noemen. De belangstelling was er niet minder om en een spontane inventarisatie na afloop leverde ook prima rapportcijfers op. Vooral het gezamenlijk op pad zijn met min of meer gelijkgezinden, allemaal toch geworteld in vaak tientallen jaren Rotarylidmaatschap, lijkt echt de beslissende bindende factor te zijn.

Plus kenmerkende onderdelen als *niet langer (of korter) dan vijf á zes dagen, geen lange busritten, duidelijke voorkeur voor één hotel ter plaatse, voldoende tijd voor onderling contact, ook dagelijks onderweg, bezichtiging van en bezoek aan interessante plekken- niet te veel, kundige gidsen en plezante chauffeurs/ reisleiders, een (bijna) all inclusive pakket voor een acceptabel bedrag.*

### Moezel-Rijn

Waar de juni-reis begeleid werd door oud-voorzitter Paul Burger die het stokje van de helaas zo vroeg overleden Hans Kerstiens twee jaar geleden overnam, was de tweede editie die begin juli vertrok aangewezen op diens compaan Jos Botterop, oud-secretaris van de Federatie. Beiden volbloed amateur-reisleiders werden meer dan vakkundig bijgestaan door Roelie die dit jaar het OAD-stuurwiel hanteerde. Een opgewekte tante, die wist waar zij het over had en die het bezochte gebied kende als haar broekzak en indruk maakte met haar stuurmanskunst en die al doende ook het vaderlandse idioom met tal van nieuwvormen wist te verrijken...

Anders dan bij de eerste editie waren er geen afmeldingen en het geplande kopje-koffie vooraf in Beek leverde een prachtig tafereel op van iets oudere dames en heren die aan de hand van het zgn smoelenboek (wat een prima service toch) bekenden zochten, cq gezichten bij namen. Opvallend was ook het grote aantal deelnemers dat in Beek al op zondagavond arriveerde -om de andere ochtend niet zo onchristelijk vroeg uit de veren te moeten, concludeerde uw correspondent.



Trier, de Loreley, Bopard, de Moezel, Deutsches Eck, Porta Nigra, alle soms overbekende bezienswaardigheden werden aangedaan. En vooral ook van commentaar voorzien, waarbij Jos noch Roelie zich onbetuigd lieten. Zeer vaak hoorde je herinneringen ophalen, weliswaar niet uit die uralte Zeiten waarover het Loreleylied rept, maar wel over soms tientallen jaren terug. Uit de periode dat reisjes naar de Moezel voor het eerst ter sprake kwamen. Voor velen een heel aparte ervaring.

En toch leek het alsof het slotstuk, een zonovergoten aperitief op het terras van Kasteel Neercanne bij Maastricht, met de aansluitende warme lunch, het redelijk chique hoogtepunt vormde van deze enigszins nostalgische toeristische Federatietrip voor gevorderden. ●



## Nieuwe gezichten Federatie-reizen

Paul Burger en Jos Botterop hebben zich de afgelopen twee jaar enthousiast ontfermd over het bedenken, organiseren en begeleiden van de Federatierizen.

Zij traden daarmee in de voetsporen van Hans Kerstiens die in het voorjaar van 2011 onverwacht overleed. Beide Past Rotarians zijn er in geslaagd om twee nieuwe collega-Past Rotarians te vinden die bereid zijn hun taak over te nemen.

Jan Bos van de PRC Apeldoorn (zijn Rotaryclassificatie was 'politie') gaat Paul Burger vervangen en Sip Tol van PRC Almelo e.o. (met als classificatie 'geneeskunde') heeft zich bereid verklaard de taak van Jos Botterop over te willen nemen.

Over de volgende reisbestemming is nog niets besloten, maar de gedachten gaan uit naar opnieuw een OAD-reis en nu mogelijk naar Noord-Duitsland, maar ook andere bestemmingen worden nog nader bekeken.

## Logo Past Rotarians: paar tandjes minder

Het logo van de Federatie telt slechts de helft van het aantal tandjes van het wereldomspannende Rotary-wiel. Dat spoort met de vaak gehoorde uitspraak over Past Rotarians: bij ons schakelen we op onze leeftijd wat terug, het mag nu een tandje minder zijn. De ontwerper van de in elkaar gevlochten P en R op een blauw veld met een gouden randje, de Fries Henk Hiersch, heeft dat inmiddels al weer lang geleden fraai vorm gegeven. Het nu 87-jarige lid van de PRC Heerenveen e.o. wordt inmiddels geconfronteerd met een teruglopende vitaliteit en moet het dus ook persoonlijk weer fors met wat tandjes minder doen. Voor zijn Clubvoorzitter Dick Albertz aanleiding het Federatiebestuur op Henk's verdien-

# Omvang van de Federatie

## Hoe groot is de Federatie nu echt?

**Al geruime tijd wordt gewag gemaakt van plusminus 120 Clubs van Past Rotarians in ons land. Dat beeld moet toch een beetje worden bijgesteld, want de laatste telling wijst uit dat er op dit moment 112 Clubs daadwerkelijk op de lijst thuis horen.**

Federatiesecretaris Koos Noteboom verduidelijkte dat in de laatste bestuursvergadering door er op te wijzen dat hij en zijn voorgangers sinds jaar en dag een chronologische lijst bijhouden van alle clubs. De oudste club, die van 's Gravenhage, heeft nr 1, de laatst geïnstalleerde club, die van Woerden, heeft nr 126. Dat laatste cijfer is echter niet bepalend want in de loop van bijna veertig jaar zijn er ook weer clubs afgevoerd.

Een enkele club heeft afscheid genomen van de Federatie, anderen zijn uit de lijst verdwenen omdat zij fuseerden en weer andere clubs hebben zich opgeheven omdat zij uiteindelijk te weinig leden overhielden voor een gezond voortbestaan.

Dat alles resulteert nu in een aantal van de hierboven al genoemde 114 clubs. Dat betekent allerminst dat er geen behoorlijke groei van zowel het aantal Clubs als van het aantal individuele Past Rotarians zou zijn. Nog deze maand september staat bijvoorbeeld de installatie van de Club Wassenaar op het programma. Dat gaat donderdag de negentiende gebeuren. En dan volgt nog dit jaar Club Bronckhorst, nu het zogenaamde "erkenningbesluit" is genomen en verzonden. Per kerende post kwam op het secretariaat de mededeling binnen dat de installatie op de twaalfde oktober is gepland.

Mogelijk dat volgend jaar de officiële aanvraag van/voor Club Parkstad Heerlen wordt ingediend, er zijn al voldoende leden. In het zuid-oosten van ons land zijn er ook nog een aantal verdere initiatieven, maar die zijn nog redelijk pril.

Maar ook meer noordelijk zijn er plannen. Nijkerk lijkt ruim voldoende leden te hebben om tot oprichting over te gaan en in en rond Zeist wordt aan de oprichting van een Club van Past Rotarians gewerkt terwijl er ook elders in den lande al contacten zijn over plannetjes die wellicht tot plannen kunnen leiden.

### Gevarenzone

Daarnaast zijn er een klein aantal clubs waarvan je zou kunnen zeggen dat ze min of meer in de gevarenzone verkeren. Vrijwel altijd wordt dat veroorzaakt door een teruglopend aantal leden. Soms is de "voedingsbodem" te schraal, put men uit slechts één Rotaryclub en is er mogelijk werk aan de winkel voor zowel de commissarissen-clubvorming als voor de Rotary-contactpersonen zoals in het vernieuwde Convenant is geregeld. Uitgangspunt zal steeds zijn dat het om levensvatbare Clubs moet gaan.

Alles optellend en aftrekkend ziet het er nochtans naar uit dat de al eerder genoemde 120 clubs er binnen afzienbare tijd toch zullen zijn!?



sten voor de Federatie te wijzen. In zijn brief aan het Bestuur van de Federatie wijst hij er ook op dat Hiersch niet alleen het bekende logo heeft bedacht maar dat hij ook een lied heeft gedicht over en voor de Past Rotarians. En niet te vergeten: de PR-stropdas  
De bijbehorende melodie is van "The cottage by the sea" van J.R.Thomas, 1856. Heerenveen-voorzitter Dick Albertz ziet dit graag in het Federatie Nieuws vermeld om op die manier Hiersch een verdiende veer op diens hoed te steken. Bij dezen is dat dan gebeurd.

## Bezorging FN

Een enkele keer komt het voor dat iemand geen exemplaar van het *Federatie Nieuws* heeft ontvangen. Het is van belang dat zo iets dan gemeld wordt. Bij voorkeur bij de eigen clubsecretaris, die dat dan direkt kan doorgeven aan mevrouw Betty Wennekes van de leden-administratie. Zij zorgt er dan voor dat een exemplaar wordt nagezonden. Haar emailadres is [wennekesbetty@hotmail.com](mailto:wennekesbetty@hotmail.com).

## Colofon

Federatienieuws is een uitgave van de Federatie van clubs van Past Rotarians in Nederland.

**Redactie:**  
Tom Bakker

Tijdelijk redactieadres:  
Zuidzijde 13  
2411 RP Bodegraven  
[tentbakker@hetnet.nl](mailto:tentbakker@hetnet.nl)

**Website:**  
[www.past-rotarians.com](http://www.past-rotarians.com)

**Webmaster:**  
Betty Wennekes-Dekker / techniek  
[webmaster@past-rotarians.com](mailto:webmaster@past-rotarians.com)

**Federatiebestuur:**  
Andries Bosma, voorzitter  
Koos Noteboom, secretaris  
Jan Boeve, penningmeester  
Henk Mannen

**Federatiesecretariaat:**  
Schepenlaan 6  
9331 BH Norg  
tel. 0592.614716

**Ledenadministratie:**  
Betty Wennekes-Dekker  
Stratenmakersveste 72  
6846 BK Arnhem  
tel. 026.3819987  
[wennekesbetty@hotmail.com](mailto:wennekesbetty@hotmail.com)

**Druk en vormgeving:**  
De Hoop Grafisch Centrum  
Dordrecht

## Rechtzetting

In de vorige uitgave van het *Federatie Nieuws* stond vermeld dat de foto's bij het Verslag van het Jubileumfeest van PRC Bergen-Duinstreek van Ab Kalshoven waren. Dat was ook zo, maar wel als tussenpersoon. De foto's waren gemaakt door Simon Rep, eveneens lid van de PRC Bergen-Duinstreek. Op verzoek van Ab Kalshoven derhalve deze rechtzetting.

## Past Rotary Club Kennemerland:

**Willem Enthoven 1925-2013**  
**Gijs le Poole 1925-2013**

De Club van Past Rotarians Kennemerland moest eind juli van twee trouwe leden afscheid nemen. Willem Enthoven en Gijs le Poole overleden kort na elkaar, zoals zij 88 jaar geleden ook kort na elkaar ter wereld waren gekomen.

Nauwelijks twee maanden eerder had de Club nog het 45-jarig bestaan feestelijk gevierd. Beide leden werden tijdens de club-bijeenkomst van vrijdag 26 juli herdacht.

## Ledenboekje

De recente -tevens laatste- editie van het Ledenboekje is er opnieuw niet geheel zonder kleerscheuren tot stand gekomen. Bij een stuk of tien clubs zijn er verkeerde gegevens achter enkele ledennamen terecht gekomen. Betty Wennekes, de trouwe en zorgzame administratrice van de Federatie, heeft inmiddels dit tiental clubs haar verontschuldiging aangeboden.

Zij tekent aan het ontzettend vervelend te vinden dat dit juist bij het allerlaatste boekje gebeurt.

De verklaring ligt in het sorteren van de gegevens die via een Excellbestand gedownload werden.

## Gordel van Smaragd belicht boeiende historie

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de club 's-Gravenhage is een boekje verschenen: **Van de Gordel van Smaragd tot de Hofstad**.

De oudste club van Past Rotarians is opgericht in 1935/36, door Rotary-Indiëgangers die bij gebreke van een classificatie na hun terugkeer in Nederland geen lid konden worden van een Rotaryclub, als de Haagse Vereniging van Oud Rotarians.

Van die geschiedenis was weinig overgeleverd toen de Duitse bezetter tal van verenigingen en instellingen, o.a. Rotary, verbod en archieven in beslag nam. Na de oorlog hebben de Geallieerden die stukken uit Duitsland meegenomen. Van Rotary-archieven zijn bijna 300 dossiers in Rusland gevonden, wat het begin markeerde van moeizame onderhandelingen die bij een statiebezoek aan Rusland in 2000, ondertekening van een akkoord mogelijk maakten door Koningin Beatrix en President Poetin. Het verhaal van de, door de Japanners verboden, Indische Rotaryclubs, van de opsporing en repatriëring van delen van Rotary-archiefstukken en van de oprichting en naoorlogse sterke groei, vooral door vertrek van vele Nederlanders uit Indonesië, van die Haagse vereniging is voor de later ontstane Past Rotariansclubs en ook voor Rotarians die in historie belang stellen, zeer interessant. De eerste druk was geheel bestemd voor de Haagse leden en personen en instellingen die informatie en medewerking gaven. Er bleken meer belangstellenden te zijn. Daarom verschijnt binnenkort een tweede druk en is te bestellen bij Past Rotarian H. Lodder, Zoeterwoudsesingel 25, 2313 AZ Leiden, email [lodderromijn@kpn-planet.nl](mailto:lodderromijn@kpn-planet.nl). De prijs van het 50 bladzijden tellende, met veel illustraties verlichte boekje is € 20,- incl. verzendkosten. Betaling kan via rekening 22.22.56 van Haagse Vereniging van Past Rotarians. Namens de redactie van het boekje,  
Bob Lodder