

Federatie nieuws

Federatie van clubs
van Past Rotarians

Past-lied met hitpotentie?

De meeste Past Rotarians zullen zich haar nog wel herinneren: Annie de Reuver. Zangeres bij o.a. het destijds vermaarde orkest The Ramblers.

Een door haar gezongen tekst inspireerde ooit Henk Hiensch, lid van de PRC Heerenveen, tot het schrijven van een Past Rotarians-lied.

Het 'Hutje bij de zee' van Annie werd een populair deuntje. Het Past Rotarians-lied lijkt minder hitpotentie te bezitten. Maar oordeelt u zelf. De tekst is achterop dit Federatienieuws te vinden.



Zangeres Annie de Reuver.
Foto: Showbiznewz.nl

Groei aantal clubs zet door in 2010

Het bestuur van de federatie is 'vanuit diverse windrichtingen' geïnformeerd over initiatieven om te komen tot de formatie van nieuwe PRC's. Als die plannen daadwerkelijk geconcretiseerd worden nadert het totaal aantal clubs van Past Rotarians volgend jaar wellicht de 110.



Federatiedag van hóóg niveau!



Architect Rob Bakelaer (met vlinderdasje), lid van de Rotaryclub Lelystad, attendeert zijn gasten op 'hoge details' van bijzondere architectonische creaties aan de Silverparkkade.
Foto: Aly Rook.

Menig deelnemer aan de Federatiedag 2009 zal de kennismaking met Lelystad nog lang in z'n nek gevoeld hebben! Want het treffen van zo'n 250 Past Rotarians in de Flevolandse hoofdstad werd gekenmerkt door talloze hoogtepunten; zowel letterlijk als figuurlijk.

Niet alleen in de Oostvaardersplassen ("wat vliegt daar") en het Aviodrome op Vliegveld Lelystad ("wat vloog daar") werd de blik regelmatig hemelwaarts gericht, ook tijdens de stadswandeling was het vaker dan eens

de moeite waard om omhoog te kijken ("de vlucht van de architectuur").

De organisator van de Federatiedag, de relatief nog jonge PRC Lelystad Insula Flevum, zag de inspanningen met enthousiaste reacties beloond. Vooroordelen over de 'poldercity' werden met een dynamisch en afwisselend programma overtuigend ontkracht en daar was het de Lelystadse club ook mede om te doen geweest.

Verslag op de pagina's 4 en 5. ●

La douce France: uw laatste kans!



Er is nog plaats in de OAD-touringcar waarmee van donderdag 13 t/m zondag 16 mei 2010 een Federatierijs naar Frankrijk gemaakt gaat worden!

Wie (luxueus) wil logeren in het grootste middeleeuwse fort van Europa, nieuwsgierig is naar de vorstelijke ambiance van Reims, graag kennis maakt met de afdrank en de culinaire kwaliteiten van gerenommeerde wijnkelders en zich wil laten rondleiden in de indrukwekkende fortificaties van Verdun kan nu nog boeken voor het vierdaagse bezoek aan de regio Champagne-Ardenne. Het volledige programma van deze 2^e Federatierijs is te vinden in de september-editie

van het Federatienieuws en op de website www.past-rotarians.com.

Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd bij de penningmeester van de federatie: Peter Kroesen, p-a.kroesen@planet.nl of 010-4342119. ●



De Federatierijs voert ook naar het kleinste stadje van België: Durbuy.

Algemene Jaarvergadering: overleg & ontmoeting

Clubdeputaties weer welkom in Nijkerk

De Algemene Vergadering van de Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland is méér dan alleen een bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van de clubs worden bijgepraat over de gang van zaken binnen de federatie. Wie de afgelopen jaren een dergelijke vergadering heeft bijgewoond weet dat 'het sociale aspect' eveneens een belangrijke rol speelt. Ook

woensdag 17 februari 2001 is de jaarlijkse meeting, in congres- en vergadercentrum 'De Schakel' te Nijkerk, weer ingebed in een programma dat ruimschoots de gelegenheid biedt voor informele contacten. Een formule die inmiddels succesvol is gebleken. Mede met het oogmerk de deelnemers mogelijk fileleed te besparen start de bijeenkomst pas om 11.30 uur met een 'ontvangst met koffie en cake'. Na een aperitief genoten te hebben kunnen clubvertegenwoordigers van 12.15 tot 13.15 uur deelnemen aan

een lunchbuffet. Een en ander is overigens vrijblijvend. Aansluitend vindt de Algemene Vergadering plaats, waarbij er naar gestreefd wordt die omstreeks 15.15 uur te sluiten. Met een nazit, onder het genot van een hapje en een drankje, wordt de dag besloten. Clubs ontvangen van het federatiesecretariaat een uitnodiging voor deelname aan de Algemene Vergadering. Tegelijkertijd wordt hen een agenda en overige relevante informatie toegezonden.

Opvolging van secretaris en penningmeester

Twee nieuwe gezichten in het federatiebestuur

Indien de clubvertegenwoordigers tijdens de algemene ledenvergadering op 17 februari 2010 instemmen met een voorstel van het federatiebestuur worden medio volgend jaar algemeen secretaris Jos Botterop en penningmeester Peter Kroesen opgevolgd door respectievelijk Koos Noteboom (PRC Noordenveld-Westerkwartier) en Jan Boeve (PRC Hoeksche Waard).

Koos Noteboom

Het Ledenboekje vermeldt achter de naam van J.H. Noteboom (1932) de classificatie rentmeesterschap. Dat klopt, maar de loopbaan van de thans in Norg woonachtige oud rentmeester kende ook andere facetten. Na afgestudeerd te zijn aan de Hogere Landbouw School en zijn dienstplicht vervuld te hebben startte Koos Noteboom zijn loopbaan als bedrijfsleider op een akker-



Koos Noteboom: beoogd secretaris.

bouwbedrijf in de Wieringermeer. De carrière van Noteboom zou gekenmerkt worden door een relatie met het boerenbedrijf en grondbeheer. In 1966 werd hij benoemd tot directeur/rentmeester van de 'Bezittingen der Gemeente Groningen bij de Lauwerszee'. Toen Groningen van die bezittingen afstand deed en er landbouwbedrijven verkocht werden, zag Noteboom zijn kans schoon. Hij verkreeg het erfpachtrecht van twee boerderijen en werd akkerbouwer in maatschap met zijn zoon. Tegelijkertijd vestigde hij zich als zelfstandig rentmeester. Activiteiten die hij in 2004 beëindigde. In de loop der jaren was Koos Noteboom lid (en voorzitter) van de Rotaryclubs Winschoten en Zuidhorn-Westerkwartier. De mogelijk nieuwe federatiesecretaris is ook een sportief man: ooit beoefende hij de ruitersport. Later hield hij zich als hobby bezig met het fokken van paarden. En tegenwoordig mag Koos graag op de golfbaan vertoeven. Koos Noteboom is gehuwd met Ina. Zij hebben een zoon, twee dochters en zes kleinkinderen.

Jan Boeve

Boerenzoon Jan Boeve (1941) studeerde af aan de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen in de voeding van koeien, varkens en kippen. Een logisch vervolg was een functie als onderzoeker bij een Rijksinstituut en, aansluitend, een betrekking in de veevoederindustrie. Boeve's managementkwaliteiten resulteerden enige tijd later in een benoeming

tot algemeen directeur van een aan- en verkoopcoöperatie in het Zuid Westelijk kleigebied. De afzet van granen en consumptieaardappelen en de aankoop van meststoffen en bestrijdingsmiddelen van en voor de leden/boeren vormden in die periode zijn hoofdactiviteiten. Na een ingrijpende reorganisatie te hebben doorgevoerd besloot Boeve over te stappen naar een bestuurlijke job in de overheidssector. Hij werd voorzitter van het bestuur van een Zuiveringsschap (Waterschap), in welke hoedanigheid zijn ervaringen als raadslid en waterschapbestuurslid hem goed van pas kwamen. Als Rotarian was Jan Boeve lid van de clubs Zierikzee en Rhooen-Barendrecht. Vanaf de oprichting, in 2005, tot voor kort was hij voorzitter van de PRC Hoeksche Waard. In zijn vrije tijd speelt Jan bridge en golf. Andere nevenactiviteiten zijn het lidmaatschap van het landelijk overlegorgaan op het gebied van (water)milieu in de glastuinbouw en het voorzitterschap van de Faunabeheer-eenheid Zuid-Holland. Jan Boeve gaf ooit op vrijdag de 13^e zijn ja-woord aan Jantien: "hetgeen geen belemmering was voor een gelukkig huwelijk, twee kinderen en drie kleinkinderen".



Jan Boeve: beoogd penningmeester.

“Koester vooral de clubservice!”

En wéér kwam er een nieuwe club bij! Dinsdag 13 oktober werd de PRC West-Alblasserwaard officieel geïnstalleerd als lid van de Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland. Dat gebeurde tijdens een gebruikelijke middagbijeenkomst op het 'vaste adres' van de club, te weten hotel-café-restaurant Het Wapen van Alblasserdam in Alblasserdam.

Nagenoeg alle leden (19 van de 20, waarvan 1 vrouw) waren van de installatie getuige. De federatie werd vertegenwoordigd door voorzitter Paul Burgers met zijn echtgenote en de commissaris clubzaken, de heer J. de Bonth. Ook de voorzitter van Rotary Kinderdijk, de club die veel leden aan de PRC West-Alblasserwaard afstond, was aanwezig. Evenals de voorzitter van de Innerwheelclub Kinderdijk. In zijn installatiespeech legde de federatievoorzitter de nadruk op het belang van club-



Voorzitter Henk Wildeboer (rechts) ontvangt de toetredingsoorkonde uit handen van federatievoorzitter Paul Burgers.

service, waarvoor fellowship en een goed programma van wezenlijk belang zijn. Paul Burgers overhandigde daarna aan voorzitter Henk Wildeboer de toetredingsoorkonde en feliciteerde de club met het lidmaatschap van de federatie. De Past Rotarians kregen door hun part-

ners vervolgens het clubinsigne opgespeld. Met felicitaties en geschenken werd het feestelijke karakter van de bijeenkomst gemarkeerd, waarna de geanimeerde bijeenkomst voldaan werd afgesloten.

Krant typeert nieuwe PRC als 'illuster gezelschap kerels'

Edam: 'Ontmoeting en gezelligheid voorop'

Het kan in Edam/Volendam vrijwel niemand ontgaan zijn dat nu ook die regio een Club van Past Rotarians rijk is. Want de Stadskrant Edam deed zowel op papier als via de website royaal verslag van de installatie van de PRC Edam e.o. op vrijdag 30 oktober. Een knap staaltje public relations van (we citeren de krant) “het illustere gezelschap kerels” in Noord-Holland.

Normaliter komen de Past Rotarians bijeen in hotel-restaurant De Fortuna, maar voor de charteruitreiking hadden ze zich, in gezelschap van hun partners, verzameld in de 17^e eeuwse schuilkerk de Vermaning aan de Kaasmarkt. Federatievoorzitter Paul Burgers overhandigde daar het traditionele certificaat aan Edam-voorzitter Frank IJsselmuiden. En Frank, zo meldde het lokale nieuwsblad, benadrukte dat de nieuw geïnstalleerde club de leden allereerst een plaats voor 'ontmoeting en gezelligheid' wil verschaffen.

Het samenzijn in de Vermaning was een stijlvolle aangelegenheid. “De avond”, zo rapporteerde Joop van Overbeek, “werd sfeervol opgeluisterd door bijpassende orgelmuziek, een optreden van een artieste met traditio-

nele snaarinstrumenten en een clublid dat, als de Nar van de Koning, een komische act opvoerde.” “Onze club”, tekende de verslaggever van de Stadskrant Edam nog op uit de mond van Frank IJsselmuiden, “heeft ruimte voor maximaal 25 personen.” Gekscherend

voegde de voorzitter daar aan toe: “Doorgaans zijn Rotaryleden mannen. Vandaar dat onze club tot op heden geheel uit heren bestaat. Dames sluiten we zeker niet uit, maar ze moeten wel heel bijzonder zijn.”



Een deel van het gezelschap, aan tafel in de voormalige schuilkerk de Vermaning. Foto: Cor Kes / Lux Photography.

Lelystad onthaalt 250 gasten op indrukwekkend programma

Federatiedag rekt af met vooroordelen

Het blijft nog wel een fiks tijdje wennen: maar de leden van de Club van Past Rotarians in Lelystad heten Flevolandse. En voorzitter Chris Leeuwe, half september gastheer van niet minder dan 250 Past-gasten - partners meegeteld - somt in zijn welkomstwoord moeiteloos en als geheel vanzelfsprekend de meest kenmerkende eigenschappen op van Neerlands jongste provincialen: pioniersmentaliteit, tikje baldadig, actief en bijna overenthousiast. Wat ze daar ook met elkaar gemeen hebben is een hartgrondige hekel aan vooroordelen over hun dorpen, hun steden en hun provincie. En daarom, zo betoogde Chris Leeuwe, is een Federatiedag een uitgelezen gelegenheid om die vooroordelen omver te kegelen.

Dat gebeurde dan ook. Inderdaad: met enige baldadigheid, met een nog grotere portie chauvinisme, en vooral ook met het lef om als zeer jonge Past-telg (de club is pas in 2006 de gelederen komen versterken) de Federatiedag 2009 te organiseren.



In het programma werd door archeoloog drs. Theo ten Anscher eerst op aanschouwelijke wijze de al te grote lacune over het verleden en de oorsprong van Flevoland, van vóór de Zuiderzee-tijd dus, opgevuld. Hij keek daarbij niet op een paar duizend jaar, die even overbrugd dienden te worden. Oud-commissaris van de Koningin mr. Michel Jager praatte de bezoekers bij over de toekomst van Flevoland en ook hij liet er geen twijfel over bestaan: hier en nergens anders zal op den duur de vierde stad

van het land te vinden zijn. Een stad van een formidabele omvang, geschikt om tal van nationale probleemvelden te kunnen tackelen.

Dat alles werd in Theater Agora - onbetwist Lelystads meest opvallende toonbeeld van moderne architectuur - snel en voortvarendheid opgediend. Hetzelfde kan gezegd worden van de aansluitende lunch trouwens, hoewel een enkeling de idee had dat het uiteindelijke aantal gasten misschien





wat laat aan de cateraars was doorgegeven...

De middag was lastig. Er moest gekozen worden uit stuk voor stuk zeer interessante excursies: erfgoedcentrum Nieuw Land, Oostvaardersplassen, de Batavia (met het nabije Batavia-Stad), een Stadstoer of het Aviodrome. Dat alles te vinden in de meest uitgestrekte gemeente van ons land: 75.000 hectare voor zo'n 75.000 inwoners. Welke keuze er ook werd gemaakt ... tijdens de afsluitende borrel konden slechts tevreden, zo niet enthousiaste geluiden worden opgevangen.

Federatievoorzitter Paul Burgers complimenteerde Chris Leeuwe en zijn crew met de geleverde kwaliteit. Burgers bestempelde de Federatiedag als zeer geslaagd. Planning, organisatie en uitvoering lieten niets te wensen over. De PRC Insula Flevum



Lelystad was duidelijk geslaagd in de opzet: vooroordelen werden overtuigend geslecht en misschien zelfs wel vervangen door een nieuw beeld, zoals Henk Hofland dat schetste in een boeiend boek over Flevoland: "... een paar kilometer verderop ligt het oude land; plotseling is het afgeleefd buitenland geworden..."

Belevissen in beeld

Het verloop van de Federatiedag werd door (o.a.) Aly Rook en Dam Bakker van de PRC Lelystad Insula Flevum in beeld gebracht.

1. Voorzitter Chris Leeuwe van de organiserende club spreekt zijn gasten toe nabij het Stadhuis; vertrouwd terrein voor de praeses die een aantal jaren burgemeester van Lelystad was.
2. Past Rotarians aan de wandel in het centrumgebied van Lelystad; op de achtergrond kantoren van Rabobank en Kamer van Koophandel.
3. Geschaard rond de federatievlag nemen de Past Rotarians het bijzondere exterieur van theater Agora in ogenschouw.
4. Een geanimeerde ontmoeting in de Flevolandse hoofdstad.
5. Natuurlijk was er ook aandacht voor de inwendige mens.
6. In een jonge stad wordt veel getrouwd, zo bemerkten de Past Rotarians.

Eindbestemming

"Lelystad: weken keek je er naar uit. Het werd je eindbestemming."

Met die tekst opende de rouwadvertentie waarmee familie de wereld kond deed van het overlijden van Chrétien Koreman, lid van de PRC Breda en omstreken.

Christiaan Joseph Maria Koreman, gewezen kolonel der Koninklijke Marechaussee, werd onwel tijdens zijn bezoek aan de Federatiedag in Lelystad. Hoewel medische hulp niet lang op zich liet wachten en hij met spoed werd overgebracht naar het OLVG in Amsterdam kwam de heer Koreman toch te overlijden.

Op 23 september jl. werd Chrétien in het Brabantse Oudenbosch ter aarde besteld.

Altijd welkom bij Rotary

Voorzitter Donald de Jong en oud-voorzitter Jan-Cees Hage van de Rotaryclub Hoeksche Waard - Binnenmaas brachten onlangs een bezoek aan de PRC Hoeksche Waard. "Om kennis te maken en sfeer te proeven." Beviel dat? Kennelijk wel, want in de notulen van de seniorenclub is sprake van een 'bijzonder positief uitgevallen' kennismaking. Jan-Cees Hage laat dan ook weten dat de Past Rotarians altijd welkom zijn bij de Rotaryclub Hoeksche Waard - Binnenmaas.

Snellere distributie met ingang van maart

Federatienieuws per post: als uw adres tenminste correct is

Als alles volgens plan verloopt ontvangt u de volgende uitgave van het Federatienieuws (maart 2010) op uw huisadres. Het blad dat u nu in handen heeft is nog op de klassieke wijze onder de Past Rotarians gedistribueerd; met hulp van mevrouw Wennekes (ledenadministratie) en de clubsecretarissen. Omdat die wijze van verspreiding tijdrovend was en er toe leidde dat het Federatienieuws de leden niet zelden met de nodige vertraging onder ogen kwam heeft het federatie-

bestuur besloten de bezorging in de toekomst toe te vertrouwen aan Netwerk VSP, een onderdeel van TNT Post.

Wil Netwerk VSP het Federatienieuws correct kunnen bezorgen, dan is het uiteraard van het grootste belang dat het benodigde adresmateriaal compleet en volledig is. Aan leden en clubsecretarissen daarom het verzoek te controleren of de in het Ledenboekje 2009-2010 vermelde adresgegevens correct zijn. Indien er sprake is van fouten of zich recent mutaties hebben voorgedaan dan wordt u gevraagd dat zo snel mogelijk te laten weten aan mevr. G.H. Wennekes: wennekesbetty@hotmail.com.



Administratief medewerkster van de federatie, Betty Wennekes, organiseerde de distributie van het Federatienieuws vele jaren vanuit huis.

Van harte aanbevolen: een vorstelijke excursie

“Overduidelijk een leuke excursie voor Past Rotarians!” Aldus beveelt Lenard van Diggelen een bezoek aan (voormalig) Paleis Soestdijk aan, nadat hij met zijn club “Vecht en Venen” de proef op de som nam. Het verslag van die excursie onderstreept dat enthousiasme, waar de clubscibent noteert: “Tijdens onze rondwandeling konden wij - van achter glas - vanaf het bordes een blik werpen op de paleistuin. Een ieder voelde zich even echt koninklijk.”

De Past Rotarians en hun partners maakten er op Soestdijk een vorstelijk uitstapje van door zichzelf in de Oranjerie van het paleis eerst te trakteren op koffie met ‘oranje gekroond’ gebak. Vervolgens werd met een gids een deel van het paleis verkend.

De bezichtiging voerde door een aantal representatieve vertrekken. Meubilair en inrichting daarvan stammen deels

nog uit de tijd dat Willem de Tweede en zijn echtgenote Anna Paulowna Soestdijk als zomerresidentie gebruikten.

Ook werden de eetkamer van de Oranje’s en werkkamers van Koningin Juliana en Prins Bernhard bekeken. Niet minder aardig was de kennismaking met de ruimte waar de hofhouding destijds werkte: keuken, telefooncentrale, provisie- en wijnkelder. Na nog door het schilderachtige park gewandeld te hebben sloot PRC Vecht en

Venen het paleisbezoek af met een ‘koninklijke lunch’ in eerder genoemde Oranjerie.

Voor een gegidst bezoek aan Paleis Soestdijk moet tijdig gereserveerd worden. Dat kan - tot vier maanden in het voren - via de website www.paleissoestdijk.nl. Via de rubriek ‘Van harte aanbevolen’ attendeert het Federatienieuws clubs van Past Rotarians op originele excursie-bestemmingen. De redactie ziet suggesties met belangstelling tegemoet.



Leden van PRC Vecht en Venen lieten zich fotograferen aan de voet van het vermaarde paleisbordes.

Twee clubs met grensoverschrijdend verkeer

Maastricht 'dubbelt' op Belgische bodem

Het voorgevoel waarmee we naar de Limburgse hoofdstad reisden, om kennis te maken met het 'home' van maar liefst twee clubs van Past Rotarians, wordt méér dan bewaarheid. Het Ledenboekje had ons al geleerd dat de PRC Maastricht (1994) en de PRC Maastricht Jekerdal (2006) in meerdere opzichten als grensoverschrijdende clubs beschouwd kunnen worden. Niet alleen bevindt beider lunchadres zich op Belgisch grondgebied, in het dorpje Kanne. Ook telt de oudste club een relatief groot aantal (25%) in België woonachtige leden. En dan is er nog het opmerkelijke gegeven dat aardig wat Past Rotarians lid blijken te zijn van beide clubs, opdat ze minstens vier keer per maand in Hotel Limburgia hun vrienden kunnen treffen. Het bevestigt de goede verstandhouding tussen de naburige clubs. "Jekerdal is ontstaan, omdat wij niet te groot wilden worden", meldt secretaris Harry Land van PRC Maastricht.

Maastricht is bepaald niet arm aan horecagelegenheden. Dat rechtvaardigt de vraag waarom de Past Rotarians elkaar ontmoeten in het meest oostelijke puntje van Vlaanderen (want even zuidelijker begint Franstalig Wallonië). Het blijkt 'de schuld' in een oud-voorzitter, die vanwege een verhuizing tijdelijk in Hotel Limburgia logeerde, en over de gastvrijheid van de uitbaters Amelia en Koen Coenegrachts zó enthousiast was dat hij de hele club naar het pittoreske witte dorpje Kanne wist te lokken. Het is overigens géén afstand, van Maastricht naar Kanne. "Vergis je niet! Soms blijkt België toch ver weg", zo worden wij gewaarschuwd. "Een telefoontje van Maastricht naar Kanne is aanmerkelijk duurder dan een belletje van Maastricht naar het westen van de Verenigde Staten."

Wie Maastricht verlaat en de loop van het riviertje de Jeker volgt rijdt even door een fraai dal. Volgens de site van Hotel Limburgia bevinden wij ons tussen de Sint Pietersberg en de Muizenberg. We passeren het enige terrassenkasteel van Nederland: hotel Château Neercanne, omringd door tuinen die Unesco-bescherming genieten.



Leden van de PRC Maastricht, met op de achtergrond hun clubhuis. Foto: Hans Kerstiens.

De feitelijke landsgrens is alleen nog herkenbaar aan een voormalig dounekantoor en wat borden in de berm. Vervolgens dient zich al snel Kanne aan; onmiskenbaar Belgisch, met het exterieur van Hotel Limburgia als een uitzonderlijk architectonisch accent in de dorpskern.

In de (wij citeren de hotelier) 'rustieke doch hippe uitstraling van het interieur' zijn wij te gast bij de PRC Maastricht. De lunch opent met witte rijst en kippenragout. Voorzitter Herman Frank meldt met zichtbaar plezier dat Guus Ploemen heeft besloten tot de club toe te treden.

De broodjes smaken uitzonderlijk vers ("in deze hoek van het land kun je zeven dagen per week 's ochtends bij de bakker terecht") en de sfeer aan tafel is amicaal in de meest letterlijke zin van het woord. De klok wordt niet uit het oog verloren want clublid Harry Welters heeft een doorwrocht verhaal meegenomen en zijn betoog over 'De heliotropische gedachte' verdient tijd en aandacht.

Kalm aan uit het startblok

"We hebben besloten voorzichtig uit de startblokken te gaan. Vandaar dat we tot nu toe slechts één keer per maand bijeen kwamen. Maar vermoedelijk gaan wij met ingang van 2010 naar een tweewekelijkse frequentie."

Voorzitter Pleun van Toledo van de PRC Voorne-Putten i.o. is optimistisch gestemd. Zijn club, die Voorne-Putten en het nabijgelegen Rozenburg tot het 'werkgebied' rekt, telt thans 14 leden en naar verwachting zal dat aantal de komende tijd gestaag groeien.

De leden van de club in oprichting ontmoeten elkaar tijdens lunchbijeenkomsten in hotel 't Wapen van Marion te Oostvoorne.



Mijn Club Bijvoorbeeld

Problemen

Op enig moment kreeg mijn clubje een discussie over de serieuze invulling van een mogelijk programma.

Een keer in de twee weken lekker eten, een glaasje wijn drinken en over het laatste nieuws babbelen is niet genoeg. Vooral dat laatste geeft geen bevredigende intellectuele diepgang. Liever geen discussies over de oppervlakkige flauwekul waar ons land kennelijk geld genoeg voor heeft om over van mening te verschillen.

Een wildgroei van ochtendbladen hakt dagelijks zonder enig schuldgevoel hele bossen om, om die zaken rond te kakelen, maar... een 'programma' voor onze club leek verdacht veel op dwang. Probleem dus. Wij kozen voor vier opties.

- Een spreekbeurt van de leden. Talent binnen de eigen club is vanzelfsprekend aanwezig, al was het alleen al vanwege het voorrecht lid geweest te zijn van een Rotaryclub.
- Het vervangen van je spreekbeurt door een zelf te kiezen gast.
- Het afkopen van je spreekbeurt met meer drank.

- Combinaties van deze opties. Iedereen tevreden.

De vijfde optie is natuurlijk, op zijn tijd, geen van bovenstaande. Immers: ook een bijeenkomst zonder programma kan hoogst vermakelijk zijn.

Wat te denken bijvoorbeeld van een discussie rond het thema 'stemadvies'. Wij hebben dat al eens uitgeprobeerd en zelden hebben we zo gelachen.

Dat was merkwaardig genoeg ook de enige bijeenkomst dat er geen drank aangeboden werd door een van de leden.

Ja, drank. Dat is een ander probleem.

Met 22 leden heb je iedere keer wel een jarige en dan praat ik nog niet over de jubilea, geboorte van kleinkinderen, je eigen gezondheid of de feestelijke binnenkomst van de AOW. 'Wilma, doe nog maar een rondje van hetzelfde voor iedereen'.

Het viel me laatst pas op dat het rondje al klaar stond want het stond op het 'programma' van Wilma.

Zij heeft daar geen probleem mee, dus wij ook maar niet.

DAM

Colofon



Federatienieuws is een uitgave van de Federatie van clubs van Past Rotarians in Nederland.

Redactie:

Hans Kerstiens
Tom Bakker

Aletta Jacobserf 54
3315EE Dordrecht
078.6210801 / 06.41607273
e-mail: hanskerstiens@tiscali.nl

Website:

www.past-rotarians.com

Webmasters:

Kees Schmeitink / techniek
webmaster@past-rotarians.com
Hans Kramer / redactie
redactie@past-rotarians.com

Federatiebestuur:

Paul Burgers [voorzitter]
Jos Botterop [secretaris]
Peter Kroesen [penningmeester]
Jan de Bonth
Otto van Diepen
Hans Kerstiens
Federatiesecretariaat:
Vincent van Goghlaan 10
7944 EL Meppel
tel. 0522-261496
j.a.botterop@planet.nl
Ledenadministratie:
Betty Wennekes-Dekker
Stratenmakersveste 72
6846 BK Arnhem
tel. 026.3819987
wennekesbetty@hotmail.com

Druk en vormgeving:
Novente Vormgevers
Barneveld

Het alternatieve Hutje bij de zee



Henk Hiensch:
tekstdichter van
het Past Rotarians-
lied.

Henk Hiensch, lid van de PRC Heerenveen e.o., ontwierp in 1990 het logo van de Past Rotarians. Waar het 'half getande PR-wiel' als beeldmerk niet meer weg te denken valt, daar bleef een andere creatie van Hiensch vrijwel onopgemerkt. Dat betreft het Past Rotarians-lied;

gebaseerd op melodie en tekst van het destijds door de zangeres Annie de Reuver vertolkte 'Hutje bij de zee'.

Hiensch schreef de volgende tekst, waarvan ons niet bekend is of die ooit ergens uit volle borst ten gehore is gebracht.

*Beelden uit mijn jonge jaren
Trekken aan mijn oog voorbij
Toen we nog Rotariërs waren
Vol met service zaten wij*

*De Community, de Wereld,
Geen project was ons te groot
En we kwekten en we kwaakten
En ... we aten samen brood!*

*In de Bijbel staat geschreven
Mens, leef niet alleen bij brood
Daarom dronken w'eerst een slokje
Voor we 't hadden over nood!
Ach, zo'n serviceclub is prachtig:
Effenjoe na effenjoe
Sjouwden we af, ja zeer eendrachtig
En dan weer naar moeders toe.
Zei die: hoe was het vanavond?
Zei jij: mooi hoor, maar 't maakt je wel doodmoe.*

*Ach, nu zijn we rond de tachtig
Rotary verleden tijd
Maar we zijn nog steeds eendrachtig
Bij alle verscheidenheid
Nieuwe wijn in oude zakken
Da's voor ons Past Rotary
Service FLAT dat is ons heden
Service CLUB da's nostalgie*