

Federatie nieuws

Federatie van clubs
van Past Rotarians



Hameren op meer eenheid!

De Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland heeft een nieuwe aanvoerder. Paul Burgers nam begin juni de voorzittershamer over van Henk van Dijkhuizen.

Burgers wil als voorzitter van de Federatie vooral 'hameren' op de noodzaak van een hechter contact tussen clubs van Rotarians en Past Rotarians.

"Het is een misverstand, te veronderstellen dat Rotarians voor hun club verloren gaan als zij besluiten lid te worden van een club van Past Rotarians. Die breuk is allerminst een vanzelfsprekendheid. Rotaryclubs zouden oud-leden bijvoorbeeld maandelijks voor een clubbijeenkomst kunnen uitnodigen. Ook voor belangrijke Rotary-evenementen kunnen Past Rotarians geïnviteerd worden. Zo blijft het contact bestaan, en bovendien vergemakkelijkt dat het werven van nieuwe leden voor clubs van Past Rotarians", aldus Burgers, die tien jaar geleden als gouverneur district RI 1560 vertegenwoordigde.



Paul Burgers neemt de voorzittershamer van de Federatie enthousiast ter hand.
Foto: Hans Kerstiens



Contrastrijke Federatiereis



Deelnemers aan de tweede Federatiereis logeren volgend jaar binnen de grootste burcht van Europa in het Hotel Château Fort Sedan.

Het glas zal tijdens de tweede Federatiereis vaker dan eens geheven worden. Dat heeft alles te maken met de bestemming: de Franse regio Champagne-Ardenne. De Federatiereis, van donderdag 13 t/m zondag 16 mei 2010, bedient overigens vele smaken. Natuurlijk gaan er 'bubbels' gedronken worden, maar daarnaast kent het contrastrijke programma tal van culturele en historische aspecten: van de koningskerk

in Reims tot het slagveld bij Verdun! Bovendien wordt er gelogeed op een wel heel bijzondere locatie, te weten het grootste middeleeuwse fort van Europa; een comfortabel adres in een ongekende ambiance.

De organisatie van de Federatiereis is wederom toevertrouwd aan Oad Reizen.

Méer informatie op de pagina's 4 en 5. ●

Feestelijk gestrikt

Jos Botterop, secretaris van het federatiebestuur, doet Past Rotarian Henk Hiensch (rechts) de das om. Een Engelse das, met een Hollands logo en een Friese signatuur. Alle reden voor een klein feestje op Heerenveense bodem en een 'eervolle vermelding' in de kolommen van het Federatienieuws – zie pagina 3. ●



Foto: Hedda Buijs

“Met Past Rotarians betere toekomst voor Rotary”

Federatiebestuur zwaait ‘bevlogen missionaris’ uit

Enigszins vanuit de hoogte, geportretteerd in galatenu, was het Koning Willem III die er begin juli op toezag dat in de Apeldoornse Sociëteit het federatiebestuur een wijziging onderging.

Conform de dienstregeling stapte voorzitter Henk van Dijkhuizen op en overhandigde hij voorzittershamer en functieint aan zijn opvolger Paul Burgers.

Als gevolg van die mutatie trad tevens Jan de Bonth tot het bestuur toe.

Er gebeurde onder leiding van Van Dijkhuizen heel wat in de periode 2005/2009. Er werd een website gestart. Het ledenboekje onderging een metamorfose. Het Federatienieuws kreeg een ander smoel. Statuten plus huishoudelijk



Opnieuw een oud-gouverneur aan het roer van de federatie: Paul Burgers.

Foto: Jos Burgers.

reglement werden opgeschoond. En er vond een eerste Federatiereis plaats.

“Aan dat alles heb ik een bijdrage mogen leveren en het valt me niet mee dit los te

moeten laten”, bekende Henk van Dijkhuizen tijdens zijn laatste bestuursvergadering. “Je deed het met plezier”, concludeerde Paul Burgers. “Je trok als een bevlogen missionaris langs de clubs. Je was een charismatische voorzitter. Bedankt voor alles.” Welke woorden vergezeld gingen van een kompas: “Zodat je goed op koers blijft ... met je boot.”

Wat Paul Burgers deelt met zijn voorganger is een verleden als Rotary-gouverneur. Hij begrijpt best dat Rotary node leden naar clubs van Past Rotarians ziet vertrekken. “Echter, met te veel oudere Rotarians in een club krijgen jongere leden onvoldoende kans zich te ontplooiën en is het moeilijk een club vitaal te houden.”

Ook Burgers' maidenspeech, tijdens de Federatiedag in Lelystad, heeft verbondenheid als leidmotief. “Er is een toekomst voor Past Rotarians waarbij voor Rotary een betere toekomst is weggelegd”, zo zal hij in de Flevolandse hoofdstad betogen.

Scheidend voorzitter Henk van Dijkhuizen vooral dankbaar

“Wij groeien in betekenis en waarde voor elkaar”

“Laat ontmoetingen het bindmiddel zijn tussen Rotarians en leden van clubs van Past Rotarians.”

Vertrekkend federatievoorzitter Henk van Dijkhuizen pleit, ook tijdens het afscheidsinterview, bij herhaling voor ‘meer begrip over en weer’. Hij kan zich ergeren aan Rotarians die (‘bij wijze van grap, maar toch’) informeren of Past Rotarians tijdens de lunch een slabbetje gebruiken. Maar hij vindt tegelijkertijd dat de senioren zich actiever en duidelijker jegens Rotary moeten manifesteren.

“Koester contacten met Rotaryclubs in je regio. Onderzoek of het mogelijk is om er zo af en toe gezamenlijk op uit te trekken. Promoot het dubbel-lidmaatschap. Streef naar een regelmatig contact met Rotary-



Henk van Dijkhuizen (links) draagt het voorzitterslint over aan zijn opvolger, Paul Burgers.

Foto: Hans Kerstiens.

clubs, zoals dat bijvoorbeeld in Deventer te doen gebruikelijk is. Of neem een voorbeeld aan Hardenberg, waar de Past Rotarians via een soort eigen liaisonofficer de band met Rotary onderhouden.”

Over de vraag of Rotary en Past Rotary gedurende zijn voorzitterschap nader tot elkaar zijn gekomen moet Van Dijkhuizen even nadenken: “Ik denk dat ik er het nodige aan heb gedaan om dat te bewerkstelligen, maar

de internationale erkenning van de Clubs van Past Rotarians (door Rotary International) is nog altijd v er weg! Het onderwerp leeft domweg niet in de Rotarywereld. In Nederland is de naamsbekendheid van Past Rotary zeker gegroeid. In het buitenland echter heeft men nauwelijks of geen weet van ons bestaan. Willen wij daar iets aan veranderen dan zullen we misschien meer steun moeten geven aan de schaarse initiatieven, elders in de wereld, om ook tot clubs van Past Rotarians te komen.”

Henk van Dijkhuizen bewaart aan het voorzitterschap van de federatie ‘dankbare herinneringen’. Hij zag zich weliswaar genooddacht de PRC Den Helder te royeren. En ook was hij getuige van het ‘afsterven’ van een enkele club. Maar veel vaker ervoer hij, tijdens de oprichting van nieuwe clubs, lustrumvieringen en oriënterende bezoeken ‘warme vriendschap en vitaliteit’. Voldaan stelt hij bij het passeren van de finishlijn vast dat de Past Rotarians ‘groeien in aantal, in betekenis en in waarde voor elkaar’.

Een Engelse stropdas 'in ruil' voor een Fries wietje

Huldeblijk voor logo-ontwerper



Omringd door clubgenoten wordt Henk Hiensch gehuldigd met een stropdas.

Foto: Hedda Buijs.

Het was niet echt *dassenweer*, maar Henk Hiensch straalde toen federatiecretaris Jos Botterop hem dinsdag 21 juli ten overstaan van de leden van PRC Heerenveen e.o.

een kleurrijke strop om bond. "Hier ben ik enorm blij mee", gaf Hiensch blijk van zijn voldoening. "Ik zal er zuinig op zijn, en alleen indien een van de andere clubleden een heuglijk feit te melden heeft ben ik bereid de das in bruikleen af te staan."

De das in kwestie, een kledingstuk dat door de Engelse Past Rotarians in omloop is gebracht en (met instemming van de federatie) is getooid met het Nederlandse PR-embleem, kreeg eerder dit jaar enige aandacht het Federatienieuws.

Henk Hiensch reageerde daarop met de vraag of hij in het bezit van zo'n das kon komen aangezien hij ooit dat embleem had ontworpen. "Dat regelen wij", zegde het

federatiebestuur toe, en tijdens de Federatiereis naar Oxford werd bij de Britse fellows een exemplaar aangeschaft.

Henk Hiensch is geen vormgever (hij was ooit lid van de directie van de Batavus rijwielfabriek), doch toen in 1990 de PRC Heerenveen e.o. werd opgericht vond hij dat er zo iets als een logo moest komen. Hij liet zich inspireren door het Rotary-beeldmerk en bedacht het 'half getande PR-wiel'.

Clubvrienden waren van mening dat dat embleem heel goed nationaal gebruikt kon worden, doch het toenmalige federatiebestuur zag daar geen heil in. In 1991 echter boog de federatie zich nogmaals over 'het wiel' van Henk Hiensch en nadat Rotary International had laten weten geen bezwaar te hebben tegen een PR-variant werd de Friese creatie alsnog tot landelijk embleem verheven. ●

West Ablasserwaard vierde club in de regio

Aangezien drie belendende clubs, te weten Lek en Merwede (Brandwijk), Oost-IJsselmonde (Ridderkerk) en Drechtsteden (Dordrecht), geen bezwaar hebben gemaakt tegen de vorming van een vierde PRC in de regio heeft het federatiebestuur de Club van Past Rotarians West Ablasserwaard e.o. officieel de status 'in oprichting' verleend. PRC West Ablasserwaard, die eens per twee weken op dinsdag als lunchclub bijeen komt in hotel-café-restaurant Het Wapen van Ablasserdam te Ablasserdam, is met 19 leden van start gegaan en hoopt nog dit najaar het volledige lidmaatschap van de federatie te verwerven. Opmerkelijk is dat 18 van de 19 leden afkomstig zijn van de naburige Rotaryclub Kinderdijk. "Maar dat is in goed overleg gebeurd", laat secretaris Han de Graaff van de 'jonge' PRC West Ablasserwaard weten. "Sommige leden waren al eerder in Kinderdijk afgezwaaid; anderen combineren voorsnog twee lidmaatschappen. Dus het ontstaan van onze club heeft geen boze gezichten veroorzaakt."

Groeistuijpje

Omdat het aantal PR-clubs gestaag toeneemt en het ledental daarmee gelijke tred houdt dient de oplage van het Federatienieuws verhoogd te worden. Dat had met ingang van het juni-nummer al moeten gebeuren, maar miscommunicatie was er de oorzaak van dat mevrouw Wennekes - die behalve de ledenadministratie ook nog steeds de distributie van dit blad verzorgt - medio 2009 te weinig exemplaren ontving om alle 'abonnees' een Federatienieuws te kunnen toezenden. Om te voorkomen dat lezers in het geheel géén Federatienieuws zouden ontvangen besloot Betty Wennekes, heel doortastend, de oplage op te krikken door een aantal kleurenprints te laten vervaardigen. Daarmee is verklaard waarom sommigen destijds een wat afwijkend, en niet geniet, exemplaar in handen kregen. Onze verontschuldigen voor dit 'groeistuijpje'.

Redactie Federatienieuws

Politie-officier nu liaisonofficer

Op nationaal niveau zal Cees Doornhein komend jaar namens Rotary het contact met de Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland onderhouden.

Doornhein, woonachtig in Groot-Amers (Ablasserwaard), vertegenwoordigt gedurende het Rotaryjaar 2009/2010 district 1610 als gouverneur. Als uitvloeisel daarvan fungeert hij tevens als liaisonofficer. Een eerste afspraak met het federatiebestuur heeft hij al in zijn agenda staan. Doornhein was eerder lid van de Rotaryclub

Dordrecht-Zuid (thans Dordrecht Johan de Witt) en voorzitter van de RC Ablasserwaard. De gouverneur/liasonofficer was in leidinggevende functies werkzaam bij de Rijkspolitie en het Korps Landelijke Politiediensten. ●



Liaisonofficer
Cees Doornhein.

2



Het weten waard

- Een uitvoerige beschrijving van het programma van de Federatiereis naar Champagne-Ardenne is te vinden op de website: www.past-rotarians.com
- Via het aanmeldingsformulier kan bij Oad desgewenst een reisverzekering worden afgesloten.
- De Federatiereis wordt begeleid door een Nederlands sprekende reisleader van Oad. In Reims wordt het gezelschap door een lokale gids vergezeld.
- De Oad-touringcar is uitgerust met toilet, video/dvd-apparaat en airconditioning. Ook kunnen onderweg - tegen betaling - thee/koffie, frisdrank en bier in de bus worden verkregen.
- De smaakvolle hotelkamers in Hotel Château Fort Sedan beschikken over televisie, telefoon, en een badkamer met bad of douche en toilet.
- Bij de twee 3-gangen diners in Sedan is 1/4 liter wijn, 1/2 liter mineraalwater en koffie inbegrepen. In de kelders van wijnhuis Mumm wordt een 4-gangen diner geserveerd.
- Lunchkosten en uitgaven van persoonlijke aard zijn niet bij de reissom inbegrepen.
- De Federatiereis kan geannuleerd worden indien zich onvoldoende deelnemers aanmelden

3



Federatiereis 2010

Beknopt programma



Dag 1

- Deelnemers aan de 2^e Federatiereis kunnen op vier plaatsen instappen: Zwolle, Apeldoorn, Utrecht en Eindhoven. Exacte vertrektijden worden later bekendgemaakt.
- De bustocht naar Sedan wordt in de Belgische Ardennen onderbroken voor een lunchstop en in de namiddag wordt halt gehouden in Bouillon.
- Na in het Hotel Fort Château te Sedan geacclimatiseerd te zijn wacht de Past Rotarians een welkomstdiner in het restaurant van dit kasteelhotel.

Dag 2

- Een rustige start. Eerst het ontbijt, daarna een gegidste wandeling door het Fort Sedan.
- Wie dat wil kan op eigen gelegenheid Sedan bezoeken; het centrum ligt op ca. 250 meter afstand van het hotel.
- Met de bus naar Reims. Daar worden o.a. de kathedraal Notre Dame en de Basiliek Saint-Remi bezocht. De stad wordt grotendeels per touringcar verkend; in een rustig tempo wordt een korte wandeling gemaakt.
- In de namiddag volgt een bezoek aan een champagnehuis en vanzelfsprekend kan het edele vocht geproefd worden.
- Het diner wordt - ook in Reims - opgediend in de kelders van het wijnhuis Mumm; een Duits/Frans-familiebedrijf dat al anderhalve eeuw een internationale reputatie geniet.

- Per bus terug naar het hotel in Sedan.

Dag 3

- Na het ontbijt wordt naar Verdun gereisd: stad en omgeving waren tijdens de Eerste Wereldoorlog het toneel van dramatische gevechten.
- Gedurende de slag om Verdun verbleven bijna 10.000 soldaten in de citadel. Met een treintje wordt een rit door het gangenstelsel van deze ondergrondse kazerne gemaakt.
- Een bezoek aan Fort Vaux en Fort Douaumont maakt duidelijk onder welke omstandigheden Fransen en Duitsers, bijna een eeuw geleden, strijd leverden.
- Tot besluit wordt het Verdun Memorial aangelegd; een monumentaal eerbetoon aan de gevallen van 1914-1918.
- Het diner wordt gebruikt in Hotel Fort Château in Sedan.

Dag 4

- De terugreis voert, na het ontbijt, allereerst naar Durbuy; volgens de Belgen 'het kleinste stadje ter wereld'. Durbuy kan zowel met als zonder gids verkend worden.
- In de loop van de middag keert het reisgezelschap terug in Nederland. Vanzelfsprekend is onderweg eerst nog gestopt voor een lunch.
- Passagiers worden - naar keuze - afgezet in Eindhoven, Utrecht, Apeldoorn en Zwolle.

[Wijzigingen voorbehouden.]

In beeld

- 1 Het fort van Sedan, waarbinnen zich het gelijknamige hotel bevindt.
- 2 In de kathedraal van Reims werden tal van Franse vorsten gekroond.
- 3 In en rond Verdun vonden tijdens W.O.-1 grote veldslagen plaats.
- 4 De uitnodigende façade van het wijnhuis Mumm in Reims bij avond.
- 5 Straatbeeld van het Belgische Durbuy: het kleinste stadje ter wereld.
- 6 Interieur van een slaapkamer van het Hotel Fort Chateau te Sedan.
- 7 Scènes geven een beeld van het soldatenleven in de citadel van Verdun.
- 8 Het Verdun Memorial eert de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
- 9 Wijngaarden tekenen het landschap van Champagne-Ardenne.

4



4



5



6



Franse Federatiereis: 'bubbels' en historie

Comfortabel logeren in het grootste middeleeuwse fort van Europa. Een bezoek aan een champagnehuis. Per trein de ondergrondse citadel van Verdun verkennen. Je in Reims, stad van Jeanne d'Arc, verbazen over de 'koningskathedraal' Notre Dame. Dineren in de kelders van het gerenommeerde château Mumm. Een kennismaking met legendarische militaire bolwerken uit de Eerste Wereldoorlog als Fort Vaux en Fort Douamont. Tussen de bedrijven door genieten van de schoonheid van een relatief onbekend 'stukje' Frankrijk en charmante Ardennen-stadjes als Bouillon en Durbuy. Ziedaar enkele aspecten van de 2^e Federatiereis, die de deelnemers van donderdag 13 t/m zondag 16 mei 2010 kennis laat maken met boeiende en [letterlijk] smaakvolle aspecten van de Franse regio Champagne-Ardenne.

"Typisch zo'n gebied, dat landgenoten allereerst kennen als binnendoor-route naar Zuid-Frankrijk", veronderstelt federatie-voorzitter Paul Burgers. Oad Reizen, dat het programma heeft samengesteld, beaamt dat: "Relatief weinig Nederlanders zijn echt bekend met deze streek. Vreemd eigenlijk, want historie, cultuur en stedenschoon zijn in overvloed vertegenwoordigd." Opdat die kwaliteiten de deelnemers aan

de 2^e Federatiereis nog lang zullen bijblijven heeft Oad Reizen vast kamers gereserveerd in het Hotel Château Fort Sedan, dat zich bevindt binnen het grootste versterkte fort van Europa. Het kasteelachtige complex, 40 meter hoog en een oppervlakte van 35.000 m² beslaand, domineert al sedert de 11^e eeuw het aanzien van Sedan. Geschiedenis bepaalt uiteraard de sfeer in het hotel, maar de kamers zijn hedendaags qua comfort en uiteraard is er een lift aanwezig - evenals een terras, een gezellige bar en een sfeervol restaurant waar de Past Rotarians twee keer het diner zullen gebruiken.

Op basis van ervaringen, eerder dit jaar opgedaan tijdens de Federatiereis naar Oxford, heeft Oad Reizen gekozen voor een relaxte formule. Vandaar dat bijvoorbeeld de stadsexcursie in Reims deels per bus zal worden uitgevoerd en dat het programma de deelnemers iets meer 'eigen tijd' gunt. Gehandhaafd is de service dat het reisgezelschap wordt begeleid door een Oad-reisleider en dat op vier plaatsen kan worden opgestapt.

Elders op deze pagina's gedetailleerde informatie over o.a. het programma, de reissom en de wijze van reserveren. ●



7



8

Eenvoudig reserveren

Wie wil deelnemen aan de Federatiereis naar Champagne-Ardenne doet er verstandig aan zo snel mogelijk een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de penningmeester van de federatie:

Peter Kroesen:
p-a.kroesen@planet.nl
of 010-4342119.

Via dat formulier, dat na invulling ongefrankeerd naar Oad Reizen verzonden kan worden, machtigt u de touroperator tevens om de reissom van uw bank- of girorekening af te schrijven.

Reserveringen worden door Oad behandeld op volgorde van binnenkomst.

De kosten

De reissom bedraagt € 495,- per persoon, op basis van verblijf in een gedeelde tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer is € 135,-.

Ontbijt (3x) en diner (2 x in Sedan en 1 x in Reims) zijn bij de prijs inbegrepen, evenals de kosten van genoemde excursies.

Deelnemers aan de Federatiereis naar Champagne-Ardenne machtigen Oad om de reissom in drie termijnen te incasseren. Bij boeking dient een kwart van genoemd bedrag voldaan te worden. Drie maanden voor vertrek moet 50% van de reissom betaald zijn en ca. één maand voor aanvang van de reis int Oad het resterende bedrag.



9

Origineel cadeau vanwege derde lustrum

Snelle distributie Federatienieuws

De postbezorging van het Federatienieuws laat nog even op zich wachten.

Het bestuur van de federatie heeft daartoe besloten omdat het Federatienieuws met ingang van volgend jaar door een andere drukker vervaardigd gaat worden, en het eenvoudiger is om een andere distributiemethode met die verandering te combineren.

Zoals eerder dit jaar tijdens de algemene ledenvergadering gemeld wil het federatiebestuur het kwartaalblad in de toekomst rechtstreeks bij de leden laten bezorgen. De huidige wijze van verspreiding - via o.a. de clubsecretarissen - is niet alleen omslachtig maar heeft vaak ook tot gevolg dat het Federatienieuws een aantal leden niet of pas laat onder ogen komt. Als alles volgens plan verloopt zal met ingang van voorjaar 2010 de postbode het blad op het woonadres afleveren.

Trouwe klandizie met naamschild beloond

Steeds vaker blijkt dat een horeca-ondernemer de klandizie van een club van Past Rotarians op hoge prijs stelt.

Neem Rijk en Margreet Bosland, de uitbaters van hotel-restaurant annex cateringbedrijf De Schelphoek in Serooskerke. Uit erkentelijkheid voor het feit dat de PRC Schouwen-Duiveland al net zo lang [sedert 1994] bij hen over de vloer komt als zij De Schelphoek exploiteren deed het horeca-echtpaar de Zeeuwse club een 'naamschild' cadeau.

Voor de Past Rotarians was dat, bij gelegenheid van hun derde lustrum, een origineel verjaardagsgeschenk. En De Schelphoek zelf monteerde het bord met het PR-logo trots naast de entree, zodat bezoekers de relatie met de Past Rotarians nauwelijks nog kan ontgaan.

"Het is een gebaar dat helemaal past bij het echtpaar Bosland", aldus clubofficer Renger Erenst. "De eigenaars van De Schelphoek zijn in alle opzichten even attent, gastvrij en behulpzaam. Onze club kan zich geen beter adres wensen."



Voorzitter Adriaan van der Valk van PRC Schouwen-Duiveland toont het naamschild; geflankeerd door het echtpaar Bosland en (links) clubofficer Renger Erenst.

Foto: De Schelphoek

Van harte aanbevolen: Betuwse wijnproeverij

Clubs van Past Rotarians kunnen elkaar wellicht een handje helpen bij de invulling van het programma door gegevens over sprekers en excursiemogelijkheden uit te wisselen. Het Federatienieuws maakt graag ruimte vrij voor suggesties. Een eerste 'aanrader' komt van de PRC Drechtsteden die onlangs een bezoek bracht aan het Betuws Wijndomein in Erichem (nabij het stadje Buren).

* Prijswinnaars

In 2004 gooide landbouwer Dik Beker het roer radicaal om door op zijn land een wijngaard in te richten. Inmiddels staan op een oppervlakte van 5.80 hectare ruim 16.000

stokken en sedert 2006 brengt de familie Beker ('op ecologisch verantwoorde wijze geproduceerde') wijnen op de markt. Wijnen waarmee al enkele prijzen in de wacht werden gesleept en die nu zelfs al een rol van betekenis spelen in De Librije, het sterren-restaurant van Jonnie en Thérèse Boer. De familie Beker ontvangt met plezier groepen. Rondleidingen, proeverijen en een lunch in de wijngaard; in overleg met de wijnboer kan nagenoeg van alles georganiseerd worden.

Inlichtingen: www.betuwswijndomein.nl of tel. 0344-572748.



Leden van de PRC Drechtsteden op bezoek bij het Betuws Wijndomein.
Foto: Gerard Hovius.

PRC Waterland zichtbaar bij entree Beemster Hofstee



Een zonnig moment op het terras van de Beemster Hofstee, met (v.l.n.r.) oud-clubvoorzitter Klaas Kerkhoven, de huidige praeses Jan van Bekkum, secretaris Aad van Bruggen, penningmeester John de Boer en het restaurateurs-echtpaar Bakker. Foto: Jaap Bos, clubofficer 'Waterland'.

Zelfs de pers, in de persoon van een journalist van het Noordhollands Dagblad, was eind juni uitgerukt om verslag te kunnen doen van een memorabel feit in de historie van de PRC Waterland.

Het ging er, bij de voordeur van het Waterlandse clubhuis, restaurant Beemster Hofstee, dan ook officieel aan toe. Er werd gespeecht, door de nieuwe voorzitter Jan van Bekkum. Er vond een onthulling plaats, door het wegtrekken van een doek. En de glazen werden geheven!

Dát alles vanwege het feit dat de gevel van sfeervolle Beemster Hofstee voortaan is getooid met het embleem van de Past Ro-

tarians. Een klassiek vormgegeven naam-bordje dat prima past bij het exterieur van het pand dat in 1725 als schooltje gebouwd werd maar inmiddels op een lange geschiedenis als pleisterplaats kan bogen.

De Beemster Hofstee, min of meer halverwege Purmerend en Hoorn gesitueerd in het unieke - tot Werelderfgoed verklaarde - Noord-Hollandse polderlandschap, is een adres waar het goed toeven is. Dat werd nog eens onderstreept door het hapje en het drankje waarop restauranthouder Bakker de Past Rotarians fêteerde. Waarmee ook de uitbater en zijn echtgenote lieten blijken in hun nopjes te zijn met de plaatsing van het naam-bordje bij de entree van hun zaak. ●

PRC Edam heel snel uit de startblokken

Hoewel in De Vermaning, het hoogbejaarde kerkje van de Doopsgezinde Gemeente in Edam, vaker dan eens geschiedenis werd geschreven staat er voor vrijdag 30 oktober een wel heel bijzondere gebeurtenis op het programma. "Installatie Club van Past Rotarians Edam", vermeldt de agenda van het markante godshuis. En dat is opmerkelijk, want het betreft hier een club die nog maar kort geleden 'in oprichting' werd verklaard. "Het is inderdaad allemaal snel gegaan", geeft clubvoorzitter Frank IJsselmuiden toe. "De club telt thans zestien leden en wij heb-

ben afgesproken om vanaf nu in een rustig tempo door te groeien. We willen kritisch zijn op die aanwas, in die zin dat er ons veel aan gelegen is om de plezierige sfeer te behouden."

Gedurende juli en augustus gunde de PRC Edam zichzelf een zomerreces, maar inmiddels komt de club weer twee keer per maand bijeen in hotel-café-restaurant De Fortuna in Edam. De installatiebijeenkomst, eind oktober, waarbij ook de partners welkom zijn, wordt afgesloten met een galadiner. ●

Ledenboekje toch tijds verschenen

Echt wakker heeft federatiesecretaris Jos Botterop er niet van gelegen, maar het baarde hem wel zorgen toen hij vernam dat de gerenommeerde drukkerij aan wie de vervaardiging van het Ledenboekje 2009/2010 was toevertrouwd in de problemen was geraakt. Een zegsman van het grafisch bedrijf echter beloofde dat het gidsje volgens afspraak geleverd zou worden, en de drukker hield woord.

Het ledenboekje is qua formaat en vormgeving gelijk aan dat van vorig jaar, met dien verstande dat uit kostenoverwegingen gekozen is voor een flexibel omslag zoals in het verleden ook te doen gebruikelijk.

Hoewel het aantal clubs is gegroeid (van 100 naar 104) en het ledental eveneens is toegenomen (van 2224 naar 2320) is het nieuwe boekje een fractie dunner dan de vorige jaargang omdat de ruimte op de pagina's efficiënter is benut.

Zeeuws-Vlaanderen: één PRC voldoende

Blijkens de notulen van de PRC Zeeuws-Vlaanderen achten de leden de (eventuele) oprichting van een tweede club in die regio ongewenst.

Zeeuws-Vlaanderen manifesteert zich als een PRC die heel het gebied bedient; vandaar ook dat de lunchbijeenkomsten beurtelings in IJzendijke en Terneuzen plaatsvinden. Ook mag de club zich in een gezonde ontwikkeling verheugen. In eerder genoemde notulen is sprake van 'drie kandidaat-leden die uitgenodigd kunnen worden' en 'nog eens drie potentiële kandidaat-leden'.

Mijn Club Bijvoorbeeld

Het middagdutje

Bij een andere club hield een van de leden een inleiding over het nut van het middagdutje.

Aanleiding daarvoor was de keuze die de club moest maken om eerst de inleiding te laten plaatsvinden en dan te lunchen of andersom. Ja, daar kan een club toch behoorlijk tobberig mee omgaan.

De vraagstelling moge duidelijk zijn. Als we eerst de inleiding beluisteren doen wij recht aan de spreker en kan dat niet snel genoeg voorbij zijn omdat we barsten van de honger. Kakelen wij eerst genoeglijk bij een smakelijke lunch dan is er een gereede kans dat de club in slaap valt tijdens de inleiding. Dat is ook niet aardig voor de spreker.

De oorzaak van dat soezen op een onhandig moment is helaas niet dat het verhaal duf is of het onderwerp niet interessant.

De spreker van die inleiding legde ons uit dat dit een natuurlijk gebeuren is en vroeg zelfs om extra clementie. Het verteringspro-

ces in ons lichaam eist aandacht en betrokkenheid en ons leven kent minder haast en dat is weer goed voor onze gezondheid. De geest legt het af tegen de dwingende wens van het lichaam.

Het verhaal werd met grote aandacht geconsumeerd en een merkbare opluchting was het gevolg. Een beetje zoals 'roken is wel slecht, maar mits met mate acceptabel' of 'een wijntje bij de maaltijd is goed voor het bloed'. Een soort absolutie voor mogelijke zonden. Omdat leden nogal eens de gewoonte hebben om vlak voor de inleiding op te stappen omdat zij het zo 'vreselijk' druk hebben is dat bij 'eerst verhaal en dan lunch' zelden het geval! Deze opmerking is om over na te denken. Die 'absolutie' gaf grote tevredenheid en opluchting en niemand ging eerder weg.

Er viel ook niemand in slaap.

DAM

Een diamant in Kennemerland

Iedere PRC kent zijn leuke en minder aangename gebeurtenissen. Tot de plezierige behoren o.a. de meer persoonlijke festiviteiten. Onlangs nodigde onze "tuinclub" - een groep leden, die met elkaar de geneugten van het tuinieren deelt - de PRC Kennemerland uit om opnieuw een speciale gebeurtenis mee te vieren.

Ons zeer actieve lid Gerard Verveld herdacht namelijk dat hij zestig jaar geleden in het huwelijk trad met Frieda. Beiden zijn nog steeds zeer ondernemend en Gerard voldoet aan de omschrijving die Lau de Wit in het vorige Federatienieuws gaf: "PR-clubs vormen een goed onderkomen voor Rotariërs die de spelregels van Paul Harris lang genoeg gediend hebben".

Gerard is een gediensig lid. Niet alleen mist hij vrijwel nooit een bijeenkomst; hij kán ook eigenlijk niet gemist worden aangezien hij als geen ander de beamer weet te hanteren!



De bijzondere clubbijeenkomst werd opgefleurd met een boeket, dat de wethouder overhandigde namens het gemeentebestuur van Bloemendaal (zie foto).

Desgevraagd vertrouwde Gerard ons toe dat hij het "zo weer over wilde doen". Om tuinliefhebbers een hart onder de riem te steken: Old gardeners never die - they just spade away"

Guus Hulst
voorzitter PRC Kennemerland



Colofon

Federatienieuws is een uitgave van de Federatie van clubs van Past Rotariërs In Nederland.

Redactie:
Hans Kerstiens
Tom Bakker

Aletta Jacobserf 54
3315EE Dordrecht
078.6210801 / 06.41607273
e-mail: hanskerstiens@tiscali.nl

Website:
www.past-rotarians.com
Webmasters:
Kees Schmeitink / techniek
webmaster@past-rotarians.com
Hans Kramer / redactie
redactie@past-rotarians.com

Federatiebestuur:
Paul Burgers [voorzitter]
Jos Botterop [secretaris]
Peter Kroesen [penningmeester]
Jan de Bonth
Otto van Diepen
Hans Kerstiens
Federatiesecretariaat:
Vincent van Goghlaan 10
7944 EL Meppel
tel. 0522-261496
j.a.botterop@planet.nl
Ledenadministratie:
Betty Wennekes-Dekker
Stratenmakersveste 72
6846 BK Arnhem
tel. 026.3819987
wennekesbetty@hotmail.com

Druk en vormgeving:
Novente Vormgevers
Barneveld