

Beste vrienden;

Het Federatiebestuur heeft onderstaand verzoek ontvangen en geeft hieraan graag gehoor.

Historicus Victor Laurentius schrijft een biografie over Engelandvaarder en 'Soldaat van Oranje' Peter Tazelaar (1920-1993) en is op zoek naar personen die hem nog gekend hebben.

Peter Tazelaar was een belangrijke verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vertrok als Engelandvaarder uit Nederland, en keerde later, geholpen door zijn vriend Erik Hazelhoff Roelfzema, als spion terug naar het bezette Nederland.

Op dit moment zijn we vooral geïnteresseerd in het leven van Peter Tazelaar na 1945.

Gedurende de jaren '60 en vroege jaren '70 woonde Tazelaar in Ridderkerk, vervolgens in Zuid-Frankrijk, en de laatste jaren van zijn leven in Maassluis en Hindeloopen.

Wij doen een vriendelijk beroep op u in onze zoektocht naar meer informatie over hem in zijn 'na-oorlogse' jaren.

Heeft u wellicht herinneringen, verhalen of documenten die licht kunnen werpen op zijn activiteiten na de oorlog? Alle informatie, hoe klein ook, kan van grote waarde zijn voor ons onderzoek.

Als u iets weet of kunt delen, zouden wij het enorm waarderen als u contact met ons opneemt.

Contactgegevens: Victor Laurentius: [v.laurentius@gmail.com](mailto:v.laurentius@gmail.com), telefoon: 06 502 918 12. Maar u kunt ook de Federatie webmaster mailen: [webmaster@pastrotarians.nl](mailto:webmaster@pastrotarians.nl)



Peter Tazelaar is de man met baret, links op de foto.